

## Kerkdiensten

**Sixtuskerk, Sexbierum**

**Woensdag 5 november 19.30 uur Dankdag voor  
gewas en arbeid**

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**

**Zondag 9 november 9.30 uur Ds. J. van Olffen**

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**

**Zondag 16 november 9.30 uur Ds. J. van Olffen**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Werelddiaconaat (Colombia)  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**

**Zondag 23 november 9.30 uur Eeuwigheidszondag  
Ds. J. van Olffen**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Noodhulp Oekraïne  
2<sup>e</sup> Kerk, pastoraat*

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**

**Zondag 23 november 11.00 uur Eeuwigheidszondag  
Ds. J. van Olffen**

Er is koffiedrinken voor de dienst

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**

**Zondag 30 november 9.30 uur 1<sup>e</sup> Advent  
Ds. J. van Olffen**

---

**Nij Bethanië, Tzummarum**

**Zondag 7 december 10.00 uur 2<sup>de</sup> Advent  
Ds. J. van Olffen**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Werelddiaconaat (Libanon)  
2<sup>e</sup> Kerk, pastoraat*

**Andreas Tsjerke Wijnaldum**  
**Zondag 14 december 9.30 uur**

**3<sup>de</sup> Advent**  
**Dhr. H. Gilliam**

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**  
**Zondag 14 december 9.30 uur**

**3<sup>de</sup> advent/Avondmaal**  
**Ds. J. van Olfen**

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 21 december 9.30 uur**

**4<sup>de</sup> Advent**  
**Ds. J. van olffen**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Samen tegen armoede in Nederland  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Andreas Tsjerke Wijnaldum**  
**Woensdag 24 december 19.00 uur**

**Dorpskerstfeest**

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Woensdag 24 december 21.30 uur**

**Kerstavond**  
**Ds. J. van Olfen**

Met muzikale medewerking van De Bazuin

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Noodhulp Gaza  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**  
**Donderdag 25 december 9.30 uur**

**Kerst**  
**Ds. van Olfen**

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 28 december 14.00 uur**

**Muziek en meer**

*Voor meer info zie elders in deze Underweis*

*Collecte: voor de onkosten*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**

**Woensdag 31 december 19.30 uur Ds. T.T. osinga**

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie, Plaatselijke Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk*

**2026**

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**

**Zondag 4 januari 9.30 uur Ds. J. van Olffen**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Martinustsjerke, Tzummarum**

**Zondag 11 januari 9.30 uur Ds. Reitsma**

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**

**Zondag 18 januari 9.30 uur Dhr. H. IJntema**

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk*

---

**Voor wie steekt u / steek jij een lichtje op?**

Op zondag 23 november (aanvang 9.30 uur) herdenken wij als kerkgemeenschappen van Oosterbierum – Wijnaldum onze overleden dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Er zijn ook mensen die minder of niets met "de kerk" of geloof hebben maar wel graag een kaarsje willen laten branden voor iemand die ze missen of de ellende in de wereld.

Om die reden is de Sint Joris Tsjerke ook op zaterdag 22 november geopend van 15.00 uur tot 17.00 uur

Hierbij wordt u / wordt jij van harte uitgenodigd om een kaarsje aan te steken. Ontmoeting, het delen van je verhaal of gewoon even in stilte gedenken.

Met een warme groet, voel je welkom.  
Namens de kerkenraad, Johannes en Jessy Wolbers.

## **Sûkerbeatkonsert Winaam 2025**

Rogier Kappers op glasorgel & film: *Glas, mijn onvervulde leven*

Bij zijn onvergetelijke optreden in onze de kerk in 2019 stond Rogier Kappers nog aan het begin van zijn avontuur met zijn zelfgebouwde glasorgel.

Inmiddels heeft hij heeft hij zijn naam gevestigd als enige glasorgelspeler in Nederland. Hij speelt op festivals in Nederland en Europa, trad in de ZIGGO-dome op met het Metropool Orkest (links, zie onderaan) en in het tv-



programma Podium Klassiek. In december 2024 ging zijn ultieme droom in vervulling: toen stond hij met zijn glazenbakfiets op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam, met niemand minder dan Lize Ferschtmann.

Bovendien ging in november dat jaar ging zijn documentairefilm over zijn avontuur met het glasorgel première in het EYE-filmmuseum: *Glas, mijn onvervulde leven*.

In deze docukomedie volgen we onze (anti)held op zijn soms hilarische en ontroerende zoektocht naar roem, liefde en fortuin. Van het eigenhandig bouwen van zijn eerste glasorgel tot een bijzondere ontmoeting met de wereld beroemde componist Arvo Pärt; van zijn eerste schreden op straat tot een rampzalig avontuur in Dubai. En dan nog die nooit verwachte 'grande finale'. En nu komt deze held weer naar Wijnaldum. Eerst gaan we zijn film vertonen – een primeur voor onze kerk – daarna volgt een live optreden en gaat hij in gesprek met het publiek.

**Datum: Zondag 16 november 2025**

**Plaats: Andreaskerk Wijnaldum**

**Aanvangstijd: 15:30 uur**

**Entree: € 17,-**

**Voorverkoop € 15,- mail naar [jantsjepost@planet.nl](mailto:jantsjepost@planet.nl)**

Website Rogier Kappers: <https://glassorgan.com/>

### **Nieuws van de redactie voor een gezamenlijk kerkblad**

Graag willen we jullie informeren waar we als redactie mee bezig zijn. Afgelopen 3 maand hebben we besproken hoe het gezamenlijke kerkblad eruit moet zien en hoe het moet heten.

We hebben nu wel in de gaten dat er nog wel wat geoefend moet worden (we zijn tenslotte de jongsten niet meer!!).

We verklappen hierbij alvast de naam; **Tsjerken Onderweis.**

Het kerkblad van Tzummarum heet Tsjerkewizer en van Oosterbierum heet Onderweis, we hebben dit samen gevoegd.

Als redactie vonden we dit passend, dit ook omdat we samen op weg zijn ( als buurt kerken)

We zijn nu nog volop aan het oefenen en bedenken hoe de voorkant er uit moet zien. We hopen zeker begin volgend jaar het eerste kerkblad aan u te mogen presenteren. We zijn ook van plan om een digitaal abonnement uit te brengen, De redactie van het gezamenlijke kerkblad bestaat uit;

Simon Steenhuisen en Leny Broer uit Tzummarum

Betty Hibma en Adeline Jukema uit Oosterbierum

Zij worden ondersteunt door Wybo Dondorp en Dieuwke de Jong.

Mochten er meer mensen zijn die belangstelling hebben om in de redactie plaats te nemen; van harte welkom.

### **"Muziek en meer" op zondagmiddag 28 december**

Deze middag gaan we samen zingen en luisteren. Luisteren naar ons prachtige orgel wat wordt bespeeld door organist Bauke van der Meer uit Franeker. We beginnen om 14.00 uur en verwachten rond 16.00 uur af te sluiten. Er is zang, muziek, meditatie en lekkere koffie en gluwein. De organisatie is in handen van Adeline Jukema en Dieuwke de Jong. En u mag een verzoeknummer indienen. Wilt u een (bekend) kerstlied op het orgel horen of samen zingen dan mag u dat doorgeven via de mail van Onderweis: [underweis@hotmail.com](mailto:underweis@hotmail.com) of telefonisch bij Dieuwke de Jong 06 22 96 14 00.

Van harte welkom

## **Ontmoeting & Inspiratie Barradeel: avonden over Nicea in november**

De eerstvolgende activiteit van de Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie bestaat uit twee avonden (dinsdagavond 4 en donderdagavond 13 november) rond het 1700-jarig bestaan van de Geloofsbelijdenis van Nicea in samenwerking met de beide pastores van de UM-kerken: ds Martha Kroes van Sexbierum-Pietersbierum en onze eigen ds Jeroen van Olffen.

Het concilie van Nicea werd gehouden in 325 en was bedoeld om eenheid te brengen in de verschillende stromingen binnen het vroege christendom. Een gezamenlijke belijdenis, waarin uitgedrukt werd wat men geloofde, zou daarbij helpen. Daarbij ging het vooral over de vraag wie Jezus was, want daarover waren in die eerste eeuwen al heel verschillende opvattingen ontstaan. In Nicea werd uitgesproken dat we in Jezus, de gekruisigde slaaf, God zelf kunnen zien. In poëtische taal:

*God van God, licht van licht  
ware God van ware God  
geboren niet gemaakt,  
één in wezen met de Vader*

En dus: als je wilt weten wie God is, kijk naar Jezus: de meester die de voeten van zijn leerlingen waste, die een Koninkrijk verkondigde waarin de laatsten de eersten zullen zijn, die zichzelf uit liefde voor God en de mensen als een slaaf vernederd en in de dood gegeven heeft. Die Jezus is het ware gezicht van de ware God. Op hem is al onze hoop gevestigd.

De avond op 4 november is in de Ontmoetingsruimte van de Martinustsjerke in Tzummarum. Die avond horen we over de achtergrond van deze bijzondere geloofsbelijdenis (Wybo Dondorp) en geven beide predikanten (Kroes en Van Olffen) elk hun visie op wat die oude tekst nu nog te zeggen heeft.

De tweede avond, op 13 november, is in het nieuwe MFA Sexbierum. Dan proberen we uit te vinden wat voor ons en in onze tijd een herkenbare geloofsbelijdenis zou zijn. Die tweede avond bouwt voort op de eerste, maar de avonden zijn zeker ook afzonderlijk te

bezoeken. Beide avonden beginnen om 19.45 uur, zaal open om 19.30 uur.

De Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie gaat uit van de protestantse gemeenten Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum. Informatie bij Aukje van der Schaaf (Sexbierum), Bibi de Vries (Oosterbierum) en Wybo Dondorp (Tzummarum).

### **Zangdiensten in Minnertga**

Het nieuwe seizoen is aangebroken. Er zijn binnenkort weer zangavonden in de Hier een overzicht van de komende zangavonden:

30 november: Zingen op verzoek. Neem een briefje met uw verzoeknummer mee, er wordt tijdens de zangavond live geloot.

21 december: Kersteditie met Advendo uit Franeker

25 januari: met Fryslân Brass

Huisorganist Dirk Norbruis begeleidt de samenzangliederen.

De zangavonden beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er koffie en thee.

### **Omroep Zilt Kerkdiensten**

Iedere zondagmorgen zendt Omroep Zilt een kerkdienst uit vanuit de studio of één van de kerken in de regio. Aanvang 9.30 uur.

Zondag 2 november	Ds. Tije T. Osinga, Franeker
Zondag 9 november	Evangelist Dick Wolbers, Franeker
Zondag 16 november	Rennie Schoorstra, Ternaard
Zondag 23 november	Ds. Arend de braak, Franeker
Zondag 30 november	Ds. Thijs Moonen, Suawoude
Zondag 7 december	Ds. Marco Roepers, Achlum/Hitzum
Zondag 14 december	Dhr. Peter Kitsz, Harlingen
Zondag 21 december	Ds. Jeroen van Olfen, Oosterbierum/e.o.
Woensdag 24 december	20.30 uur Kerstnacht Ds. Jeroen van Olfen
Donderdag 25 december	1e Kerstdag Ds. Arend de Braak, Franeker
Zondag 28 december	Ds. Klaas van Marrum, Spannum/Edens
Woensdag 31 december	19.30 uur Evangelist Dick Wolbers, Franeker

Zondag 4 januari 2026 Ds. Rennie Schoorstra, Ternaard

U kunt Omroepzilt.nl en op 106.2 fm, 107.5 fm.

### **Kerkdienstgemist.nl**



De kerkdiensten zijn ook te volgen

via: Kerkdienstgemist.nl Dit kan op de computer, tablet of telefoon via de website: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) → zoek dan op Oosterbierum of Sexbierum of Tzummarum of de plaats die u wilt bekijken.

Kerkdienstgemist.nl heeft een groot landelijk netwerk. De diensten zijn ook achteraf terug te kijken.

### **Praktische hulp bij financiële problemen**

Voor praktische hulp bij financiële problemen kun je terecht bij Humanitas Noordwest-Friesland en de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). Er zijn 2 vrijwilligers, waarmee je contact kunt opnemen als je hulp nodig hebt.

Dit zijn:

- Griet Postma 0517-393007 of 06-12638920
- Jacob van Vredendaal, 06-37552448.

Griet en Jacob coördineren de hulpaanvragen voor beide organisaties en zorgen ervoor dat je een vrijwillige hulpverlener krijgt toegewezen.

Bij geen gehoor kun je bellen met Humanitas Thuisadministratie, Franeker, tel. 06-10595106. Je mag je hulpvraag ook mailen aan: [thuisadministratie.nwf@humanitas.nl](mailto:thuisadministratie.nwf@humanitas.nl)