

Kerkdiensten

In de zomermaanden (juli en augustus) zijn de kerkdiensten van Oosterbierum/Wijnaldum gezamenlijk met Sexbierum/Pietersbierum. Hieronder ziet u waar en hoe laat de diensten worden gehouden.

Sixtuskerk, Sexbierum

Zondag 7 juli

9.30 uur

Ds. M. Kroes

Er is koffiedrinken na de dienst

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 7 juli

9.30 uur

Ds. L. Westra

Andreas Tsjerke, Wijnaldum

Zondag 14 juli

9.30 uur

Ds. F. Omta

Gezamenlijke dienst met Sexbierum in Wijnaldum

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Plaatselijke diaconie
2^e Kerk*

Sixtuskerk, Sexbierum

Zondag 21 juli

9.30 uur

Ds. T. Gaastra

Er is koffiedrinken na de dienst

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 21 juli

9.30 uur

Ds. W. Dondorp

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum

Zondag 28 juli

9.30 uur

Dhr. H. Wiersma

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân
2^e Kerk*

Sixtuskerk, Sexbierum

Zondag 4 augustus 9.30 uur

Dhr. B. Akkerman

Er is koffiedrinken na de dienst

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 4 augustus 9.30 uur

Ds. T. de Boer

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum

Zondag 11 augustus 9.30 uur

Dhr. J. Helfferich

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Zending Pakistan
2^e Kerk*

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum

Zondag 11 augustus 15.00 uur

Bevestigingsdienst

Ds. I. de Rouwe

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst in It Mienskar

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Sixtuskerk, Sexbierum

Zondag 18 augustus 9.30 uur

Ds. M. Kroes

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 18 augustus 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum
Zondag 25 augustus 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

Collecte: 1^e Voedselhulp wereldwijd
2^e Kerk

Martinustsjerke, Tzummarum
Zondag 1 september 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum
Zondag 8 september 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Zomerperikelen en wisseling van de wacht

Wat genieten we allemaal van het heerlijke zonnige weer, eindelijk het gevoel van zomer. We hebben er lang op moeten wachten en werden wel eens moedeloos van al de regen. We hopen dat de boeren er niet teveel schade van ondervinden en op een gezegende oogst voor hen. Fryslân is er ook nog redelijk goed voor weg gekomen. Op 10 juni hebben we onze laatste kerkenraad vergadering gehouden en kunnen ook even afstand nemen van alle zaken die onze gemeente bezig houden. In het geval van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden kan er contact opgenomen worden met de voorzitters van de kerkenraad. Er is een lijst van predikanten die beschikbaar zijn voor bijstand in de zomerperiode.

Afscheid ds. Inge de Rouwe

Op maandag 8 juli gaan we afscheid nemen van onze ambulante predikant ds. Inge de Rouwe. Van 1 november 2022 tot 12 juli 2024 heeft zij onze gemeente en dorpen bijgestaan voor pastoraat. Maar ook als kerkenraad zijn we haar dankbaar voor de wijze raad en

heldere kijk op de dingen des levens. Ik citeer een gemeentelid "We komme har verrekke te missen. Je hoort haar van verre aankomen op haar kokette hakjes, is zeer toegankelijk en heeft altijd een bemoedigend woord". Zij was onze eerste vrouwelijke predikant wat ook wel speciaal was.

Uitnodiging

Op ds. Inge haar verzoek wordt het **afscheid op maandag 8 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Sint Joris Tsjerke** gehouden met koffie. Hierbij wordt een ieder van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf deze plek willen wij haar dank zeggen voor de ondersteuning van onze gemeentes en dorpen. Het was geweldig en we komen haar te missen. Maar zoals ds. Inge zelf aangeeft krijgen we een waardige opvolger voor haar in ds. Jeroen van Olffen. Vanaf deze plek wensen we ds. Inge een gezegende toekomst met man en kinderen. Ds. van Olffen neemt afscheid in zijn huidige gemeente Menaam op 28 juli en zal bij ons zijn intrede doen op 11 augustus om 15.00 uur. Hoe ds. van Olffen zijn werkzaamheden gaat invullen en wanneer hij in ons dorp aanwezig zal zijn moet allemaal nog vorm krijgen.

De Flambou

Een heel ander afscheid is de sluiting van ikc de Flambou. Op de site van de school staat: *De Flambou* is de meertalige basisschool van het levendige dorp *Oosterbierum*. Na heel veel jaren sluit de christelijk basisschool. Reeds in 1600 was er sprake van onderwijs in Oosterbierum en daarom wordt er gewerkt aan een boek over meer dan 400 jaar onderwijs in ons dorp. Op 12 juli, van 16.00 uur tot 20.00 uur kan iedereen nog een keer door zijn of haar oude school dwalen en herinneringen ophalen over vroeger. Neemt niet weg dat dit een pijnlijke beslissing is en velen aan het hart gaat. We hopen dat de jeugd van ons dorp de Flambou – de fakkel – meeneemt naar hun toekomstige school. Door deze sluiting zullen ook de Kerk School Gezinsdiensten een andere invulling krijgen. Ideeën zijn welkom.

In september starten we weer als kerkenraad en hopen de werkzaamheden weer met frisse moed op te pakken. We zijn met een klein aantal en doen wat we kunnen. Zonder uw/jullie hulp kunnen wij echter niet. Bij zowel blijde als verdrietige gebeurtenissen willen wij als kerk graag betrokken zijn en blijven, maar zijn hiervan niet altijd op de hoogte. Schroom niet en geef berichten door. Wij zijn samen de Kerk van Jezus Christus in Oosterbierum, Klooster-Lidlum en Wijnaldum.

Voor nu een goede zomer toegewenst die voor de ene een periode van rust kan betekenen en voor een ander een periode van eenzaamheid. Houd oog voor elkaar. Een oplossing is er niet altijd maar een luisterend oor kan al heel wat betekenen.

Met vriendelijke groet van de voorzitters,
Johannes en Jessy Wolbers.

Nieuws uit Wijnaldum

Activiteiten

Komende zomer staan de kerken weer open voor Tsjerkepaad. Ook de Andreaskerk doet weer mee met een speciale Expositie van de kunstenaar Hendrik Dijk uit Winaam. De expositie is verdeeld over twee locaties. De eerste in de kerk en de tweede in DE KIEKDOOS aan de Buorren 32 met Landschapschilderijen. Hendrik Dijk zal regelmatig aanwezig zijn. Tsjerkepaad is van zaterdag 6 juli tot 14 september van 14.00 tot 17.00 uur.

Klankschalen

De eerstvolgende Klankschalen en Zee geluiden is op 21 juli bij volle maan in ons gezellige tsjerke in Winaam. Om 19.15 aanwezig tot 20.30 uur. Neem je kleedje en matje mee. Opgave bij Frouk Vink-Bruinsma Tel. 06 23 25 72 80

Uitnodiging intrede Ds. J.P. van Olffen

De Protestantse gemeenten van Tzummarum-Firdgum en Oosterbierum-Wijnaldum nodigen u van harte uit voor de feestelijke dienst op zondag 11 augustus 2024 waarin wij onze nieuwe dominee Jeroen van Olffen zullen verwelkomen.

Plaats: Sint Joris Tsjerke Oosterbierum, aanvang 15.00 uur.

In deze dienst zal ds. J.P. van Olffen aan onze gemeenten worden verbonden door ds. I. de Rouwe, predikant van de PG Leeuwarden Huizum-West en ambulante predikant van de PG Oosterbierum-Wijnaldum. Daarna zal ds. Van Olffen als nieuwe predikant van Tzummarum-Firdgum en Oosterbierum-Wijnaldum intrede doen.

Na afloop van de dienst bent u hartelijk welkom voor een informeel samenzijn in gemeenschapscentrum 'It Mienskar', op loopafstand van de kerk.

Namens de kerkenraden van
Tzummarum-Firdgum, Wybo Dondorp, voorzitter
Oosterbierum-Wijnaldum, Johannes & Jessy Wolbers, voorzitters



Tsjerkepaad

Bij het uitkomen van deze Underweis is het Tsjerkepaad seizoen alweer aangebroken. Tsjerkepaad bestaat inmiddels 20 jaar. En nog steeds is er veel nieuws te ontdekken in en om de vele kerken in onze provincie.



Het jaarthema in dit jubileumjaar van Tsjerkepaad 2024 is: **Rondjes om de kerken**. Het seizoen loopt van zaterdag 6 juli t/m 14 september, van 13.30 – 17.00 uur, dus elf keer.

De Sint Joris Tsjerke zal deze zomer alle zaterdagen open zijn en onze eigen heilige, Sint Joris, staat centraal. Op een andere plek in deze Underweis leest u dat Sint Joris zelf zal verschijnen op 13 juli om 15.00 uur. Hij zal vertellen over zijn leven en over wat hij voor ons dorp heeft betekend. Hij kijkt nog altijd uit over ons dorp en de omgeving vanaf zijn plek op de kerktoren. We hopen dat er veel mensen zullen komen om hem te ontmoeten.

De verdere zaterdagen zijn er iconen te zien van Sint Joris, in de traditie van de Oosters-orthodoxe kerken van o.a. Oekraïne, Rusland en Georgië gemaakt. Heeft u zelf thuis nog een mooie afbeelding of verhaal over onze heilige, dan kunt u dit in de kerk brengen tijdens Tsjerkepaad. We laten het graag zien.

Er is een mooi boek uitgekomen over rondjes om de kerken in Friesland, dit is ter inzage tijdens de opening. De kerk staat in veel dorpen in het midden, maar er omheen is ook veel te zien.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens Tsjerkepaad, de koffie staat klaar.

Gerrie Tichelaar, coördinator

DE SANTENKRAAM VAN BARRADEEL ZOMER 2024

Tijdens **Tsjerkepaad 2024**, van 6 juli tot en met 14 september, zijn de kerken in onze dorpen iedere zaterdagmiddag open voor bezoekers. Er zijn exposities van (lokale) kunstenaars en er is koffie en thee.

De *Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Barradeel* ziet het Tsjerkepaad ook als een mooie gelegenheid voor het zoeken van verbinding en het versterken van de saamhorigheid tussen buurtgenoten uit de verschillende dorpen en kerken van onze regio. Vandaar deze uitnodiging voor een activiteit rond “de Santenkraam van Barradeel”

De heiligen langs de Waddenkust



Was u al opgevallen dat haast al onze kerken een naam hebben die begint met ‘Sint’? Ze zijn genoemd naar een heilige. Kennelijk voelden de bouwers van de kerk van Winaam zich geïnspireerd door Andreas, hadden ze in Sexbierum een speciale klik met Sixtus, en liepen ze in Oosterbierum weg met Joris. Martinus was populair in Tzummarum, Pieter (Petrus) in Pietersbierum en de kerk die

vroeger bij Firdgum op de terp stond, was gewijd aan de heilige Nicolaas.

Vragen genoeg: wie waren die Sinten precies? Wat zagen onze voorouders in hen? Hebben ze ons nog iets te zeggen? Door welke namen zouden wij ons laten inspireren? We nodigen jullie uit om dat te komen ontdekken in een ontmoeting met een paar van die Sinten zelf. Geloof het of niet: een tijdmachine haalt steeds één van hen uit het verleden naar ons toe. Dit wonder zal geschieden op de hieronder genoemde zaterdagen in de genoemde kerken, steeds om drie uur 's middags.

Programma:

- Sint Joris verschijnt in de kerk van Oosterbierum op 13 juli, 15.00 uur
- Sint Martinus is present in Tzummarum op 20 juli, 15.00 uur
- Sint Sixtus laat zich zien in Sexbierum op 7 september, 15.00 uur
- Sint Andreas spreekt in Winaam op 14 september, 15.00 uur

Pelgrimage

Wie er bij wil zijn kan rechtstreeks naar de genoemde kerk komen, maar leuker is nog om er vanuit de verschillende andere dorpen zoveel mogelijk gezamenlijk naar toe te fietsen.

De *Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Barradeel* gaat uit van de protestantse gemeenten Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-

Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum. Contact: Liza Zijlstra: 06-19826604; Gerry Westra: 06-51732678; Wybo Dondorp: 06-11184355, wymbodondorp@gmail.com

Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Barradeel

Eén van de resultaten van de toenemende samenwerking met onze buurgemeenten is de nieuwe werkgroep Ontmoeting & Inspiratie. De werkgroep gaat uit van de protestantse gemeenten Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum en heeft als doel activiteiten te organiseren (reflectie, discussie, ontmoeting) primair voor de eigen gemeenteleden en geïnteresseerde dorpsbewoners.

De werkgroep bestaat uit:

- Sexbierum-Pietersbierum: Liza Zijlstra en Aukje van der Schaaf
- Oosterbierum-Winaam: Bibi de Vries en Gerry Westra
- Tzummarum-Firdgum: Leny Broer en Wybo Dondorp

Het eerste besluit van de werkgroep betrof de eigen naam.

'Ontmoeting & Inspiratie' vonden we aansprekender, uitnodigender en ook breder dan het wat ouderwetse 'Vorming & Toerusting'. Wel zal het steeds gaan om activiteiten die op de een of andere manier raken aan geloof en levensbeschouwing en die mensen uitdagen daarover na te denken en in gesprek te gaan.

De eerste activiteiten van de werkgroep zijn:

-Zomer 2024: vier zaterdagen tijdens Tsjerkepaad: "de Santenkraam van Barradeel" (zie de aankondiging elders in dit blad).

-Najaar 2024: avond met ds Wim Beekman (presentatie op basis van zijn bekende columns in de Leeuwarder Ct) en Willem Zijlstra (muziek): 13 november Terskflier, Sexbierum

-Voorjaar 2025: muziekavond met Aron Veninga uit Leeuwarden.

Songs die raken aan geloof en leven. Zie: <https://nos.nl/r/477641> Op 28 maart om 20.00 in It Mienskar in Oosterbierum.

Voorlopig heeft Minnertsga er voor gekozen nog niet formeel aan deze werkgroep mee te doen, maar uiteraard zijn Minnertsgaasters ook hartelijk welkom bij de activiteiten.

Omroep Zilt Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen zendt Omroep Zilt een kerkdienst uit vanuit de studio of één van de kerken in de regio. Aanvang 9.30 uur.

| | |
|-------------|--|
| 7 juli | Lammy de Vries, Dronrijp |
| 14 juli | Ds. Klaas van Marrum, Spannum/Winsum |
| 21 juli | Ds. Arend de Braak Meppel/Franeker |
| 28 juli | Ds. Jelte Lindeboom, Leeuwarden |
| 4 augustus | Ds. Arend de Braak Meppel/Franeker |
| 11 augustus | Pastor Johan Helfferich, Oudebildtzijl |
| 18 augustus | Ds. Tije Osinga, Franeker |
| 25 augustus | Ds. Haitze Wiersma, Sneek |
| 1 september | Evangelist Dick Wolbers, Franeker |
| 8 september | Ds. Karel Bogerd, Wâlterswâld |

U kunt Omroepzilt.nl en op 106.2 fm, 107.5 fm. Omroep Zilt is de streekomroep voor Noordwest-Friesland, voorheen Radio Eenhoorn en Omroep RSH.

Kerkdienstgemist.nl



De kerkdiensten zijn ook te volgen via: Kerkdienstgemist.nl Dit kan op de computer, tablet of telefoon via de website:

www.kerkdienstgemist.nl en dan zoeken op

Oosterbierum/Sexbierum/Tzummarum of de plaats die u wilt bekijken.

Kerkdienstgemist heeft een groot landelijk netwerk.

De diensten zijn ook achteraf terug te kijken.