

Sint Joris #1

2026

NIEUWSBLAD VAN OOSTERBIERUM & KLOOSTER-LIDLUM - JAARGANG 40



KTF
Kraanverhuur - Transport - Friesland BV

HIJSKRANEN TOT 500 TON

ZWAAR- EN SPECIAAL TRANSPORT

NATIONAAL- EN INTERNATIONAAL TRANSPORT

VERHUUR HOOGWERKERS

OP- EN OVERSLAG

BEL VOOR MEER INFORMATIE 0517-430630
WWW.KTF-HARLINGEN.NL

Van de redactie

Beste dorpsgenoten,

De eerste Sint Joris van 2026 is wat later dan gewoonlijk, maar we wilden NL doet en de uitvoering van onze toneelvereniging graag meenemen in deze editie.

Inmiddels laat de lente zich zo nu en dan al goed zien, maar het jaar begon met een langdurige periode kou, helaas niet genoeg om de schaatsen uit het vet te halen. Maar wel met enorm veel sneeuwpret, uiteraard zorgt dit voor anderen ook weer voor de nodige problemen, maar een witte wereld is wel een prachtig gezicht.

En zoals de tegelwijsheid zegt: ik hou van de sneeuw, want dan is het gras bij de burens even wit.

We wensen jullie veel leesplezier en houden ons voor de volgende editie weer van harte aanbevolen voor jullie input, zodat een ieder weet wat er in ons dorp speelt!

De kopij ontvangen we graag voor 1 juni, maar eerder is natuurlijk ook geen probleem.

Met vriendelijke groet,
De Sint Joris redactie.

Colofon

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Redactie:

Sara Mulder
Hester Andringa
Claudia Nendels
Sijbe Wop Houtsma

Vormgeving:

Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Coverfoto:

Claudia Nendels



**KONINGSDAG
OOSTERBIERUM**
27 april 2026

10:00 uur Koffie met oranjekoek & oranjebitter
We zingen samen het Wilhelmus 🎵

10:30 uur **Kenings pearke-keatsen**
(opgave vanaf 12 jaar)

📞 Opgave bij Frank: 0636294874
📅 Aanmelden vóór 25 april
💰 Inleg: € 7,50 per pearke

Prijs voor het mooist verklede keningspearke!

Voor kinderen:

- Springkussen
- Knutselen & Kleuren
- Schminken
- Voetbalveldje 🏈

En verder:

- Eten van de bakplaat
- Genoeg drinken
- Live-stream van het bezoek van de Koning aan Dokkum 📺

Kom gezellig langs en vier Koningsdag samen!
Locatie: It keatsfjild (Brits 7)

De kop is er weer af: Voorjaar in ons dorp

De maityd is yn 'e loft. Dat betekent dat de winterjassen (hopelijk!) weer de kast in kunnen en dat de jaarlijkse kriebels om de boel op te frissen weer de kop opsteken.

Tijdens NLDoeet bleek maar weer dat we in ons dorp niet vies zijn van een beetje actie. Het was een mooi gezicht: dorpsgenoten die de strijd aangingen met onkruid, kinderen die de plantenbakken vulden en poetsdoeken die die ochtend volop in gebruik waren. Dankzij die inzet ligt de boel er weer fatsoenlijk bij. Het blijft bijzonder hoeveel werk we in dit kleine dorp in een paar uurtjes verzetten.

Wie de afgelopen tijd op het sportveld is geweest, heeft de werkzaamheden vast niet gemist. Er is stevig doorgepakkt bij het 'keatsshokje' en het resultaat mag er wezen. Aan iedereen die de hamer, kwast of boormachine heeft opgepakt: fantastisch werk. We zijn er als bestuur 'grutsk' op en we hopen dat dit hokje de nieuwe uitvalsbasis wordt voor de Sport & Spel Commissie.

En geen zorgen, we gaan het niet ingewikkelder maken dan het is. Geen ellenlange vergaderingen, maar gewoon actie. Heb je een goed idee voor een activiteit, wil je

een keer een handje helpen of iets organiseren? Meld je aan voor de commissie. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd (en hoe minder werk). Aanmelden kan bij Claudia of Jantine.

Ook bij de overburen in de oude school wordt niet alleen maar uit het raam gekeken. De realisatie van de huurappartementen is nu echt begonnen. Binnenkort delen we meer informatie en wat beelden, zodat iedereen met eigen ogen kan zien hoe de boel verbouwd wordt.

We gaan de goede kant op. De dagen worden langer, het weer nodigt uit om meer buiten te zijn en dat is gelijk een mooi moment om op straat weer eens een praatje te maken met die (on)bekende dorpsgenoot. Laten we er met z'n allen een mooie en actieve zomer van maken!

Met hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang

DE KRAAK Van Van Dam



Voor iedere groep gasten die in **De Kraak van Van Dam** of **ievers yn Fryslân** verblijft, planten wij een boom via Trees for All.

Zo dragen we iedere keer met liefde wat bij aan een wereld die ook voor onze kinderen aantrekkelijk blijft.

Terp 12 - Oosterbierum - T 0518-48 26 88 - info@dekraakvanvandam.nl - dekraakvanvandam.nl



Inkoop, verkoop en verhuur van:

- Hoogwerkers
- Minikranen
- Opslagcontainers
- Compressoren
- Heftrucks
- en nog veel meer...



Willem Dijkstra: 06 - 53 65 42 63

Robert Langerak: 06 - 445 337 18

Kelvinstraat 4 | 8861 ND Harlingen | www.wrunit.nl

Samen uit eten in eigen dorp



Programma:
10:00 uur koffie met iets lekkers
10:30 tot 11:30 Verrassing
11:30 uur borreltje (of 2)
12:15 uur samen eten
13:15 uur koffie
13:30 uur einde

Kosten: € 10.-- (exclusief de borrel).

Opgave kan voor maandag 20 april bij Ype Bonnema 0518-481956
Samen uit eten in Oosterbierum wordt mede mogelijk gemaakt door Dorpsbelang en Diaconie.
We hopen op een gezellig morgen.

Oant sjen Hillie & Frouke

Op **woensdag 22 april** kunt u weer aanschuiven bij "Samen uit eten in eigen dorp" in It Mienskar.

Warme koffiekamer in It Mienskar

Iedereen is welkom in de Warme koffiekamer in It Mienskar op donderdag 23 april vanaf 9.30 uur

Gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers
Neem gerust vrienden, familie of buren mee.
Een bijdrage mag, uw komen is belangrijker.

Mei groetnis fan Max, Johannes en Jessy

De eerstvolgende Warme koffiekamers zijn op

- dinsdag 19 mei,
- donderdag 23 juni en
- dinsdag 14 juli.



- Bankstellen
- Fauteuilles
- Wandmeubelen
- Linnenkasten
- Tapijt/gordijnen
- Boxsprings
- Matrassen
- Complete slaapkamers
- Laminaat
- etc.

*Wolle jo
klassemeubels ha,
gean dan nei.....*

Eén van Friesland's
grootste
meubelzaken



IDZENGA
MEUBEL TOONZALEN

Aan de weg Oosterbierum -Tzummarum. Tel. 0518 - 481431
www.idzengameubelen.nl



STEENSTRA'S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN.
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola's tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren.

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken wij het voor u.

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

Bedrijf in Beeld: Klaske haar kookworkshops

In de rubriek "bedrijf in beeld" deze keer aandacht voor Klaske Kooistra uit Oosterbierum, beter bekend als "Klaske haar kookworkshops". Klaske is nu een jaar of vijf bezig met het geven van kookworkshops.

Aanvankelijk heeft Klaske een andere studie gevolgd, namelijk communicatie/grafisch ontwerpster. Maar door een vrij ernstig auto-ongeluk een jaar of zestien geleden, veranderde Klaske haar wereld en lukte het grafische werk niet meer en ging ze op zoek naar iets anders. En zij heeft gevonden wat precies bij haar past en haar ook nog eens heel veel energie geeft: het geven van kookworkshops!

Zij geeft op verschillende scholen kookworkshops vanaf de kleuters tot aan 1e klas middelbaar onderwijs. Ook bij de BSO komt ze om gezellige, leerzame en gezonde kookworkshops te geven, met seizoen verse producten uit eigen tuin!

Ze is met enige regelmaat te vinden bij de Thomas van Aquino-School in Sneek. Hier is Klaske 1 á 2 keer per week te vinden, waar ze onderdeel is van de naschoolse activiteiten. Deze naschoolse activiteiten zijn opgezet om de kinderen kennis te laten ma-



ken met diverse activiteiten, omdat dit vanuit huis niet altijd mogelijk is. Zo kunnen kinderen ontdekken waar hun passie ligt. En dat is volgens Klaske het mooiste wat er is.

Klaske geeft workshops aan huis, maar u kunt haar ook bellen voor een kinderveestje op locatie. Van eenvoudig tot ook heel uitgebreid. Er is een lijst waar de kinderen zelf uit kunnen kiezen wat ze gaan maken. Het is tenslotte hun feestje!

En natuurlijk niet te vergeten de markten waar Klaske een "mini kookworkshop" geeft. Kinderen kunnen dan in het thema van de dag een mooie

Vervolg: Bedrijf in Beeld: Klaske haar kookworkshops



Zeg het met bloemen van Ypma's Bloemenhandel!

Groenmarkt 12, 8801 KH Franeker | telefoon 0517 – 397666

FRANS BLEEKER

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto's
en klassiekers



www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09



koek maken! Ze mogen dan zelf glazuur maken om daarna de koek heerlijk te versieren.

Naast workshops voor kinderen, heeft Klaske ook een aanbod voor mensen met een uitdaging. Zo komt ze op de dagbesteding of bij een logeerweekend graag een heerlijke kookworkshop geven wat dan ook meteen de lunch/het diner kan zijn.

En waar u haar ook kan vinden is Facebook! Dit doet ze met heel veel passie. Hier laat ze zien dat je met heel weinig, heel veel kan doen! Dit alles doet ze op een 2-pits elektrisch kookplaatje. Er wordt zo weinig mogelijk weggegooid. En vaak gekookt met groente vers van eigen tuin.

U kunt haar volgen op Facebook! Zoek op "klaske haar kookworkshops", wordt een volger en schaat u bij de ruim 59.000 andere volgers!

Klaske is ongeveer 3 tot 4 keer per week op locatie om kookworkshops te verzorgen. Als ze op locatie gaat is

haar maximale reistijd één tot anderhalf uur.

Klaske is ook een kookboek aan het schrijven en als dit helemaal klaar is zal ze u hier vast over informeren via haar website en natuurlijk social media! Voor informatie kijk dan op haar website : klaskehaarkookworkshops.nl of op social media: klaske haar workshops.

Wilt u ook eens een ander kinderfeestje, mail/app Klaske en u bent verzekerd van een heel mooi kinderfeestje! Mail: info@klaskehaarkookworkshops.nl app: 06-38275477

Tekst: Sijbe Wop Houtsma
Foto's: Klaske Kooistra



FACILITAIRE DIENSTVERLENING WWW.JANVANDEWITTE.NL

MONTAGE VAN
MUSEUMDEPOTS
KANTOOR/ARCHIEFRUIMTES
INDUSTRIËLE OPSLAG

MONTAGE VON
DEPOTINRICHTUNGEN FÜR MUSEEN
BÜRO/ARCHIVINRICHTUNGEN
INDUSTRIELLE LAGERTECHNIK

SINT JORISSTRITTE 30
8854 AL, OOSTERBIERUM
INFO@JANVANDEWITTE.NL
+31 (0)6 53836878

 **FACILITAIRE DIENSTVERLENING JANVANDEWITTE.NL**



REMOVALS – MONTAGE – UMZÜGE

NL Doet 2026 zorgt voor verbinding in Oosterbierum

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NL Doet. Met meer dan 7.000 activiteiten in heel Nederland, waarvan ruim 500 in Fryslân. In Oosterbierum liepen we voor de 22ste keer weer warm voor deze actie! De Laatste Eer, Kloostertuin, it Mienskar en Dorpsbelang organiseerde activiteiten die zorgde dat op zaterdag 14 maart veel grote klussen werden geklaard.

Naast de vaste vrijwilligers was het een ideale gelegenheid voor nieuwe bewoners om in contact te komen met de harde kern dorpsgenoten. In Oosterbierum werden op 4 verschillende plaatsen gewerkt, gelachen en nieuwe contacten gelegd!

Op de website oosterbierum.info staan de klussen opgesomd, met foto's ter illustratie. Dit jaar werd er ook weer een groepsfoto gemaakt vooraf aan de NL Doet maaltijd in It Mienskar.

De dag startte zoals gewoonlijk met koffie en werd traditie getrouw afgesloten met de wel bekende NL Doet maaltijd, weer smaakvol verzorgd door Lies & Ype Bonnema.

Komt u volgend jaar ook/weer gezellig helpen?







Uw veelzijdige en deskundige partner!
Voor bedrijf en particulier.

DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN

- Grond-, weg- & waterbouw
- Groenrecycling & grondbank
- Op- & overslag
- Kavelverbetering
- Rijplatenverhuur
- Groenonderhoud- en beheer



DAMWAND | GRONDWERK | GRONDBANK | GROENRECYCLING |
TRANSPORT | VERKOOP | WEBSHOP

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op!
0517 39 22 55 | WESTRA.NL

Huiskamerbibliotheek bij basisschool Waadwizer

Hallo allemaal,

In juni 2023 zijn we gestart met het vormen van de werkgroep 'Huiskamerbibliotheek' voor basisschool Waadwizer in Tzummarum. Daarin waren school, Bibliotheken Noord-Fryslân (BNF), Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en het project Sterk met Taal vertegenwoordigd.

Het doel was om een inspirerende bibliotheek te creëren voor kinderen en volwassenen in combinatie met een geschikte ruimte voor lokale activiteiten. Na een aantal bijeenkomsten was de theoretische onderbouwing klaar en konden we praktisch aan de slag.

Het beschikbare lokaal op school werd geschilderd, verbouwd en voorzien van nieuw meubilair.

Helaas stond het project tijdens deze fase enige tijd stil, omdat er vanuit BNF een ander beleid gevoerd ging worden. Gelukkig hebben we in goed overleg een groot deel van de plannen kunnen voortzetten.

Vrijdag 20 februari was de feestelijke opening van deze nieuwe ruimte. Leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en genodigden waren in groten getale aanwezig. Door de knoop uit het rode lint te trekken, werd de

Huiskamerbibliotheek officieel geopend door onze jongste leerling Teije, oudste leerling Herre en door de heer Halbe Hageman. Via een poort in een prachtig groot boek kon iedereen vervolgens naar binnen. Onder het genot van een stukje taart nam jong en oud een kijkje in de nieuwe bibliotheek en werden de eerste boeken door kinderen geleend.

Ronald en Jouke waren aanwezig namens Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. Hun collectie is ook onderdeel van de Huiskamerbibliotheek. Meer informatie hierover volgt na dit artikel.

Sinds de Voorjaarsvakantie kunnen onze leerlingen (en hun jongere broertjes/zusjes) iedere schooldag om 14.00 uur maximaal 2 boeken p.p. lenen.

Voor volwassenen is deze mogelijkheid er op vrijdags van 14.00 tot 16.00 uur. Ronald en/of Jouke zullen aanwezig zijn tijdens de uitleenmomenten van de volwassen boeken.

Mochten er bij de lezers van dit krantje nog geschikte ideeën zijn voor de Huiskamerbibliotheek, dan horen we het graag. Er valt te denken aan trainingen/cursussen, lezingen, hulp bij digitale geletterdheid, enz.

Onze boekencollectie voor volwassenen wordt één keer per jaar aangevuld door Bibliotheken Noord-Fryslân. Indien u zelf thuis nog boeken heeft die niet meer worden gebruikt, dan zouden wij die graag aan onze bibliotheek willen toevoegen.

We hopen dat school en omgeving dit bijzondere project gezamenlijk een mooie toekomst kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Jos v.d. Meulen - directeur Waadwizer

Nieuws van Stichting

Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Nieuws van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Zoals Jos in het artikel hiervoor al vermeld heeft, waren wij vrijdag 20 februari jongstleden ook aanwezig bij de opening van de huiskamerbibliotheek. Het was een feestelijk gebeuren met veel aanwezigen. We hebben eindelijk onze eigen ruimte tot onze beschikking. Vrijdag 6 maart aanstaande van 14:00 uur tot en met 16:00 uur zullen wij voor de eerste keer open zijn voor iedereen. Dan kunt u een kijkje nemen en eventueel oude foto's, krantenknipsels of ansichkaarten meenemen wat met oud Tzummarum en oud Firdgum te maken heeft. Die kunnen wij vervolgens ter plekke inscannen.

Afgelopen periode konden wij weer drie nieuwe donateurs verwelkomen, waar wij uiteraard zeer blij mee zijn. We krijgen van diverse dorpsgenoten en/

of Tzummarumers en Firdgumers om utens heel mooi archiefmateriaal wat goed bijdraagt aan ons doel van de stichting, om alles straks in een mooie beeldbank op onze nieuwe website te tonen. Ook onze Facebookpagina loopt goed, we zitten nu al op 858 volgers! Dat is voor ons een geweldige boost!

Wij kunnen natuurlijk niet zonder de steun van donateurs en sponsors. Dus als u interesse hebt om donateur of sponsor te worden, stuur dan een e-mail naar info@oudtzummarum.nl, neem contact op met een van de bestuursleden of stuur een bericht via de contactpagina op onze website oudtzummarum.nl.

Met een vriendelijke groet,
Stichting Digitaal Dorpsarchief
Tzummarum e.o.
Annemaaïke, Ronald en Jouke

Wil je energiebesparen? wij helpen je

Energzykooperaasje
Fryske Flinter

Afgelopen winter is er een inhaalslag geweest voor energiebesparende maatregelen in Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum.

Via de streekkranten en energiemarkten in de gehele Waadhoeke kon men zich hiervoor aanmelden.

Vervolgens is er in februari een aanbelaactie geweest, uitgevoerd door de energiecoaches van Waadhoeke, Klaas Bijlsma van Fries Energiehuis, Ab Brouwer (Sexbierum) en Johannes Wolbers (Oosterbierum).

Uiteindelijk leverde dit een kleine 40 adressen op die in aanmerking kwamen voor de maatregelen.

Voorwaarde was WOZ-waarde maximaal € 300.000.- (peildatum 2022) en energielabel D t/m G. Fryske Flinter betaalde €100.- voor het bezoek van een energieadviseur waar dat nodig was.

Glas, dak, vloer en gevel komen in aanmerking voor een subsidie van € 3000.- soms verhoogt tot maximaal € 5000.- Hebt u ons gemist en denkt u in aanmerking te komen voor deze maatregelen, meld u dan z.s.m. bij de energieadviseurs van Waadhoeke via fryskeflinter.nl

Daar vind u een formulier voor aanmelding. Advies is gratis en afgestemd op uw situatie. Laat geen geld op de plank liggen!!

Mijn moeder bleef thuis

Waarom zou ik wel naar de kerk gaan? Een vraag die een dominee regelmatig stelt. Maar het mooie van het christelijk geloof is dat we niets “moeten”. We mogen naar de kerk gaan. Hier ontmoeten we mensen, hier zingen wij. We komen er samen om te bidden. We luisteren naar verhalen die ons bemoedigen en troosten.

Ook voor niet kerkelijke mensen is de kerk wel de plek waar we belangrijke momenten uit het leven vieren. De geboorte, een huwelijk, het afscheid.

De wekelijkse kerkgang is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Maar laten we de vraag eens terug geven aan de dominee van Oosterbierum. Waarom zou Hij naar de kerk gaan?

Ik neem jullie mee naar mijn jeugd. Het lijkt vanzelfsprekend dat wanneer je ouders gelovig zijn, dat de kinderen die gewoonte overnemen. We weten allemaal dat het niet meer zo is.

Ik, dominee Jeroen, was in de jaren tachtig zelfs regelmatig de enige “jeugd” in de kerk. Ik kreeg wel eens gevoel dat ik de laatste ben die het licht straks uit doet. Mij viel op dat weinig mensen contact zochten met mij. Ach, gut, schattig, hij gaat met zijn vader mee. Die is immers ouderling.

Dat zijn moeder nooit naar de kerk ging, was verder geen vraag. Mijn moeder wachtte ons thuis op met koffie, wanneer ik inderdaad weer met mijn vader thuis kwam.

Ik vroeg een keer in de hal aan de dominee of hij ook iets voor tieners wilde organiseren. Hij had zijn antwoord klaar: wat leuk, dat mag JIJ gaan doen. Het was niet het antwoord waar ik naar zocht. Ik was er eerlijk gezegd behoorlijk ontevreden over.

Via via ontdekte ik dat er een leuke jeugdclub was op zondagmiddag in een gemeente 13 kilometer verderop. Daar ging ik ruim twee jaar trouw wekelijks heen. Geloven doe je niet alleen, dat doe je immers samen.

De negatieve ervaring met mijn dominee en de kerk uit mijn tienertijd leidde wel tot iets goeds: als het zo gaat, komt het niet goed. Ik wil zelf dominee worden. De overmoed van een tiener die de wereld wil verbeteren? Verder probeer ik – het is proberen – elke zondagmorgen weer – er op te zijn voorbereid dat er kinderen en tieners in de kerk zijn.

Ik geloof trouwens dat die dagen gaan komen. Wanneer wij ons er maar op voorbereiden. Dat geldt ook voor gezinnen. Wanneer een ge-

Vervolg: Mijn moeder bleef thuis

zin of een tiener voelt dat ze worden verwacht, is de “gemeenschap” zoals een gemeenschap zou moeten zijn. We horen bij elkaar. Iedereen hoort erbij.

Waarom zou ik wel naar de kerk gaan? Ik was in mijn jeugd de enkele tiener die wel ging. Natuurlijk hoorden er leeftijdsgenoten bij de kerk, ik meen vele tientallen, maar die waren niet zichtbaar. Maar ik had toen die behoefte wel om met leeftijdsgenoten het geloof te delen. Ik had deze behoefte ondanks dat ik er op school beter niet over kon praten. Dat deed ik trouwens wel. Ondanks dat ik niet echt werd betrokken door de kerkgangers bij het gebeuren. Ik mocht wel vlak voor mijn 17de verjaardag reeds belijdenis doen. Dat laatste heb ik ervaren als een hele kostbare gebeurtenis. Een geschenk van de gemeente. Omdat ze zagen dat ik er zo serieus mee bezig was.

Waarom wil ik dan wel naar de kerk gaan? Omdat ik geloof. Wat is mijn geloof dan? Het is mijn voorlopige antwoord op de vraag of wel of geen God is. Ik kan er niet mee leven dat er geen God zou zijn. Dan is Hij er dus. Het is mijn voorlopige zoektocht dat mijn leven mij voor een keuze stelt. Geloof ik in de God die ons lief heeft en ons beschermen wil? De God die mij leert hoe wij zó kunnen leven dat de aarde op een verstandige manier wordt beheerd, de mensen elkaar wél de

ruimte geven, we elkaar lief hebben en zorgen voor elkaar? Het is voor mij deze keuze. Het tegendeel zou zijn wat ik om mij heen zie: uitbuiting, misbruik, haat, oorlog en de mensen die elkaar kunnen kapot maken.

Geef mij dan maar dié God die liefde is. Geef mij dan maar dié God die mij een nieuwe kans geeft. Elke dag mag ik opnieuw beginnen met God. Ik mag een voorbeeld nemen aan Jezus.

Weet ik het beter dan anderen? Zeker niet. Ik maak een keuze. Ik weet het niet, maar ik geloof wel. Want een wereld zonder geloof – iets wat ik toch vaak lees en hoor bij commentaren als zouden alle conflicten worden veroorzaakt door religie – wijs ik af. Wat ik sinds mijn kindertijd en tienertijd meemaak is de wereld zonder geloof in de God die de macht van de dood overwonnen heeft – in Jezus Christus – ook gedoemd onder te gaan.

Mijn wereld heeft zelfs geprobeerd om God hoogst persoonlijk de schuld te geven en te doden. Tenminste zó leg ik het gebeuren met Pasen ook uit. Maar juist omdat wij God de schuld geven – is zijn Antwoord – je verzint het niet – ik neem die schuld op Mij – ongekend en geweldig. Hierin overwint het Goede het kwaad. Wij kunnen het blijkbaar niet. Vrede, Rechtvaardigheid, Heelheid en barmhartigheid. Maar ik blijf in de Kerk. Hier verbind ik mij met ieder-

een die zegt: dáárom geloof ik. Ik geloof het en ik weet het zeker.

Ds Jeroen van Olffen.
Predikant Oosterbierum-Winaam,
Tzummarum-Firdgum

Zolang er mensen worden geboren zal de Kerk blijven bestaan. Tenminste daar bid ik voor en de gemeente bereidt zich daar elke dag op voor.

Maart 2026

IJsvogel op it Eilân



Jarenlang op ons vakantieadres, aan de Franse Maas, deze bijzonder kleurrijke schreeuwer voorbij zien jakkere en nooit een fotomoment kunnen pakken. En toen zat er een bij ons op Eilan 1 voor het raam op een paaltje te jagen. Met vriendelijk groet, Eric Frauenfelder/Gerdien Ouwehand



Lamb Weston
SPECIALTY FRENCH FRIES AND MORE POTATOES

Ontdek de verrassende mogelijkheden met de innovatieve aardappeloplossingen van Lamb Weston / Meijer.

Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel. Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze telers, medewerkers en klanten deze aardappel iets extra's mee te geven. In onze fabrieken in Bergen op Zoom, Kruijningen, Oosterbierum (in NL) en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature op www.Lambweston.eu

Voedselactie voor Oekraïne, bedankt voor uw inbreng

In Oekraïne beleefden ze de zwaarste winter ooit. Voedsel en generatoren blijven van levensbelang. Vanuit de Friese Rijders kwam de dringende vraag om mee te werken aan een grote voedselactie.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart werd deze actie georganiseerd bij de Poiesz winkel in Sexbierum waar een speciale stand was ingericht met aanbevolen artikelen.

Na het afrekenen bij de kassa stonden er de bekende bananen dozen klaar waar de producten in geplaatst konden worden. Daarnaast was het mogelijk om producten te brengen op zaterdag 21 maart o.a. in It Mienskar. Ook was er inbreng in Tzummarum, Sexbierum (MFA) en Wijncaldum.



Op zaterdagavond bleef de telling staan op 90 volle bananendozen wat de verwachting ruim overtrof, om stil van te worden.

Ook een gift voor de transportkosten was zeer welkom. Er werd royaal, gedoneerd, totaal € 1170,- ook daarvoor hartelijk dank. Dankzij de vele vrijwilligers die zij aan zij met Oekraïense vluchtelingen werken kan 100 % van de goederen en het geld besteed worden aan de hulp. De chauffeurs van de Friese Rijders brengen wekelijks de hulpgoederen vanuit Haulerwijk naar Oekraïne. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerkende diaconieën van Oud Barradeel en de dorpscentra. Meer info en foto's op: oosterbierum.info.



Ferdivedaasje zette weer wat moois op het toneel



Na een lange en koude winter van oefenen en repeteren mochten we eindelijk los op 20 en 21 maart.

Het toneel stuk werd geschreven door Otto Adema en beschrijft toch wel actuele thema's in zijn stuk. Zoals dementie en het gevaar van sociaal media.

"De regisseuse van het toneelgezelschap heeft het acteren opgegeven omdat ze veelal de tekst niet meer kan onthouden. Maar langzaam wordt duidelijk dat er meer aan de hand is. Beginnende dementie. Wat ook weer hilarische momenten oplevert. Actrice in het toneelgezelschap krijgt met sextortion te maken. Afpersing en chantage. Gelukkig komt het

allemaal tot een goed einde dankzij vriendschap en opkomen voor jezelf!"

De vrijdagmiddag wordt nu traditioneel verzorgd door de Zonnebloem en is voor de 60'ers.

Zonnebloem Oosterbierum bestaat uit Helena de Vries, Carla Souverein en Johannes Wolbers. Zij hebben de ouderen onder ons weer goed verzorgd en een mooie middag gegeven. De zaal zat helemaal vol. Prachtig ook voor ons als speler om te zien dat het toneel goed wordt ontvangen en dat er veel gelachen wordt. Want dat is toneel....vermaak en even ontspannen. Vooral in deze wereld van grote veranderingen en

waar de mensen soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Dan is de lach de verbroedering en even alles vergeten.

Zaterdagavond was de grote finale! Na het succes van de vrijdagmiddag waren we allemaal vol vertrouwen. En echt, het ging hartstikke goed! De zaal was goed gevuld...er kan altijd meer bij natuurlijk. Maar wij als spelers waren dik tevreden en hebben van beide dagen ontzettend genoten.

De verloting en de prijzen zijn elk jaar weer op beide dagen een groot succes. Dankzij al onze sponsors van lokale bedrijven in en om Oosterbierum, kunnen we bijna iedereen voorzien van een prijs.

Een speciaal applaus was er voor 3 nieuwe spelers: Anne Steenstra, Fenne Dijkstra en Dicky Steenstra. Zo mooi dat de toneelstal wordt aangevuld want we kunnen nooit genoeg spelers hebben.

Zaterdagavond is er nog gezellig bij Ype een drankje en een hapje genuttigd en konden we met z'n allen terug zien op een geslaagd weekend.

Dank voor alle sponsors, de gastvrijheid van Ype, nieuwe spelers & oude spelers en alle vrijwilligers om ons heen! Zonder jullie redden we het niet.

Dank namens het bestuur van Ferdivedaasje: Baukje Houtsma, Silvia Serné, Tjitske Zuidema en Sara Mulder



WILT U UW WONING VERDUURZAMEN EN KLAARMAKEN VOOR DE TOEKOMST?

WIJ ADVISEREN U GRAAG!

ONZE DUURZAME DIENSTEN:

-  **Warmtepompen (ook hybride)**
-  **Zonneboilers**
-  **Vloerverwarming**
-  **Infraroodpanelen**
-  **Waterontharders**

Technisch Bureau
ZONDERLAND

 **Tilledyk 4, 9047 KJ Minnertsga**
 **0518-471366**  **www.zonderlandbv.nl**

Kerstboominzameling



Het voelt alweer tijden geleden maar begin januari lag er een mooie stapel kerstbomen in het dorp. Ingezamd door de kinderen uit het dorp.

Dit jaar was er een heuse wisselbeker te winnen. Anna en Claudia stonden gewapend met kistje vol muntjes en een score bord op de inzamelplek.

In de aanloop naar de dag toe, leek het rustig in het dorp. Geen kinderen die gedurende de kerstvakantie op zoek waren waar ze een kerstboom konden ophalen. We vreesde dat we de wisselbeker weer mee naar huis konden nemen.

Maar niks was minder waar! Nog voordat het scorebord ter plaats was, waren de eerste kerstbomen al gebracht. Jan Fetze ging lange tijd aan de leiding, op hielen gevolgd door Thijs. Totdat er een gebundelde kracht vanuit de Hoarnestreek kwam aanwaaien, Daniel & Amber mochten uiteindelijk de wisselbeker in ontvangst nemen! We sloten gezellig af met een frietje bij Ype in it Mienskar.

We willen alle kinderen bedanken voor hun inzet en we kijken uit naar volgend jaar! Wie zal er dan met de beker naar huis gaan?

Oproep: nieuwe naam voor het kaatshokje?

Het kaatshokje bij het veld is onlangs prachtig gerenoveerd. Nu willen we graag van het dorp horen: houden we de oude naam, of krijgt het hokje een nieuwe?

Heeft u een idee, een mooie verwijzing naar het dorp, of gewoon een leuke, passende naam? Stuur uw voorstel in bij het dorpsbelang of geef het door aan één van de bestuursleden.



Samen kiezen we een naam die bij ons én bij het vernieuwde hokje past.

Mail: dorpsbelang@oosterbierum.info

AL 40 JAAR "IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING"



it mienskar

OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

**VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTEN**

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u
Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

UW OPTICIEN AAN HUIS

**Thuisopticiens
Friesland**

Voor een afspraak of meer informatie belt u met 0518-850125
of kijk op onze website: www.thuisopticiensfriesland.nl

Wie Wat Waar

Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten:

**www.oosterbierum.info en
info@oosterbierum.info**

Chr. Oranjevereniging

Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang

dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris

Sara Mulder
Skoolstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)

Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds

Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl

Gemeente Waadhoeke

Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts

Huisartsenpraktijk WAADSICHT
Praktijkhouder huisarts Mw. JM
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info-waadsicht@ezorg.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32

www.waadsicht.nl
tzummarum-waadsicht@ezorg.nl

Wie Wat Waar

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 44 18
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging De Famkes

Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum

contactpersoon: *Hermien Moning*
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
06-40 68 65 79
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden

Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië

8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl

Ouderensoos Oosterbierum

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Pedicurepraktijk De Wadden

Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03

Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum

ds. J.P. van Olffen
06 42966880
jpvanolffen@solconmail.nl

Voorzitter en contactpersoon
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2 8854AH
0518-481005 / 06-206 47 416
fam.wolbers@gmail.com

Jeugdclub:

Irolt Dijkstra
Haerdawei 54
8854 AC Oosterbierum
06-15851611
club@oosterbierum.info

Wie Wat Waar

Kerkrentmeesters

Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Sport en spelcommissie

Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25 17 73 83

Tonido Gymnastiekvereniging Tzum- marum

06-17 65 07 82 Geartsje van Dyk
corrybouma@hotmail.com

Terp 10 Communicatie

Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Sjoerdje Houtsma
Sint Jorisstrjitte 15

8854 AK Oosterbierum
06-13311398
de.leste.eare@gmail.com

Zonnebloem afdeling Harlingen

Contactpersoon H. de Vries Mulder
0518- 481 115

Zorgcentrum De Batting

Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

Website Oosterbierum

www.oosterbierum.info
redactie:
Sijbe Wop Houtsma
Jolanda van der Veen-Geveke
info@oosterbierum.info





JOOSTEMA
MINNERTSGA

Uw werk, is onze uitdaging!

Al meer dan 60 jaar klaar voor boer en particulier. Mede door ons sterk en hecht team van VCA-gecertificeerde ervaren medewerkers, kunnen we snel en flexibel schakelen en ondersteuning bieden.



Akkerbouw



Grondverzet



Veehouderij



Tuinaanleg

Contact: 📞 Bram 0654278583 📞 Bauke 0622270011

www.joostema.nl

Wist u dat...

- Oosterbierum een reislustig volkje is
- De jeugd met rugzak en werklust zich verspreid over de wereld
- De ouderen zich met een camper verplaatsen
- We dankzij sociale media hun mooi kunnen volgen
- We plannen hebben om een reisgids editie te maken
- we daarom graag jullie plannen en verhalen horen
- Oosterbierum een sportief volkje is
- Zodra er sneeuw valt, het bij sommigen begint te kriebelen
- Omrin de sneeuw weer terug kon vegen op de Konkelswei
- De ski's werden ondergebonden
- De auto's gingen ronken
- De skiër achter de auto met een vaart van de sneeuwberg werd gereden
- Dit feest werd en nog even doorging op de zeedijk
- Adeline dit met lede ogen aanzag...
- Eerst haar man gek in de kop is, maar haar zonen zijn er ook mee besmet
- Oosterbierum een ijdel volkje is
- Ze graag een foto van hun zelf ophangen in vele dorpen
- Ze komen te staan in kranten met een grote foto of zich volop laten zien in tiktok filmpjes
- Wij natuurlijk supertrots op ze zijn
- Oosterbierum een spelletjes volkje is
- De Bingo in het dorp een groot succes was
- De winnaar van de lava lamp toch wel een beetje schrok
- Deze lava-lamp leek op een laaf...en die leek weer op een...sex-speeltje
- Wij haar veel plezier wensen met de lava lamp
- De Oosterbierummer jeugd ook een goed volkje is
- Zij een geweldig oud en nieuw hebben gehad
- Het carbid schieten op 't kaatsveld echt een mooi succes was
- De warme maaltijd bij Ype heerlijk en zeer welkom was
- Het oud en nieuw feest bij Ype erg geslaagd was
- De jeugd en de ouderen daar gemengd en gezellig het jaar uit vieren
- De vuurbult en de communicatie met politie en brandweer liep als een trein
- De gemeente zelf dit keer niet zo snugger was
- De container onder een lantaarnpaal was gezet
- Een lantaarnpaal niet echt vuurvast is...
- Oosterbierum een slim volkje is
- Zij nu heerlijk tijdens het ei zoeken kunnen uitrusten
- Ze hier de rode stoelen voor gebruiken die nog steeds op het land rondzweven

Met lef, vertrouwen en volop in beweging de toekomst tegemoet.

ike

de **SKEAKEL**

IKC DE SKEAKEL - REGIO KINDCENTRUM

Bij IKC de Skeakel bieden we kinderen een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving waar leren en spelen hand in hand gaan. Wij geloven in groei, beweging en samenwerken aan de toekomst.

Skoalstrjitte 14
8855 HL Sexbierum
Tel: 0517 591 050

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar - Onderdeel van CBO-NWF

Vervolg: Wist u dat...

- Oosterbierum een organisatorisch volkje is
- De kerstboom actie ook weer een mooi succes was
- Wij zo de kerstboom kwijt zijn en het de jeugd een mooi zakcentje oplevert
- Er deze keer een wisselbeker was...voor wie de meeste kerstbomen ophaalde
- Oosterbierum een nieuwe inwonerster rijk is, mevrouw Netel
- Deze dame hierdoor al snel bekend werd als mevrouw Brandnetel
- De Sint Joris ooit is begonnen als een ludieke actie tegen hondenpoep
- Dit onderwerp nog steeds actief is.. we daarom deze oproep doen: Hondenbezitters...laat uw hond poepen, maar ruim het op!!
- Wij anders een ludieke actie bedenken, om u uw uitwerpselen weer terug te geven
- Wij van een poepvrij Oosterbierum houden
- We graag weer input ontvangen voor de volgende Wist u dat.....

Beste mensen in Oosterbierum,

Het heeft even geduurd en ja, ik heb de stap gemaakt. De stap om mijn huis te verkopen en naar mijn geboorteplaats terug te gaan, Opmeer. Het is fijn om weer dichtbij mijn familie te zijn.

Ik heb samen met Jaap heel fijn gewoond in Oosterbierum. Ik heb dan ook nog steeds bijzondere herinneringen aan het dorp en aan de burens. Burens die zo met ons hebben mee geleefd en altijd klaarstonden als er 'n probleem was, die waren er vooral voor Jaap, tijdens zijn ziekte. Het medeleven hield ons ook gaande. Unieke burens die ons heel prachtig Fries-

land lieten zien en ons betrokken bij de dorpsfeesten. Zo maakte we ook meer contact met andere mensen. De thuiszorg was ook uitstekend, net als dokter J. Bontemps en de vele assistenten: hartelijk dank.

De buurtapp is ook plezierig om te volgen, zo blijf ik op de hoogte van wel en wee.

Ik wil jullie allemaal groeten en hoop voor allen een gezondheid & fijn leven!

Een lieve groet van mij,

Riet van der Schot



IKC DE SKEAKEL IN ACTIE

Zoals velen misschien al weten: ons schoolplein wordt vernieuwd!

Het wordt een hele coole plek met een verkeersplein, klimtoestellen, heuvels met veel groen en nog veel meer! En het mooie is dat het schoolplein niet alleen voor ons is, maar voor het hele dorp!

Dit kost natuurlijk veel geld en daarom komen we met z'n allen in actie: Op **vrijdag 12 juni** houden we een grote sponsorloop!

Alle kinderen en hun ouders/verzorgers ontvangen de komende tijd natuurlijk alle informatie maar zet de datum alvast in je agenda!

RENNEN VOOR ONS NIEUWE SCHOOLPLEIN!

EETCAFÉ
TZUMMARUM



“Eetcafe Tzummarum” u kunt Chinese maaltijden eten en afhalen tevens kunt u genieten van snacks uit cafetaria en u bent van harte welkom!

Catering minimaal 10 personen vanaf € 15,00 p.p.

Bestellen en reserveren

Openingstijden:

Mandag t/m woensdag van 12:00-21:00uur

Vrijdag t/m Zondag van 12:00-21:00uur

Donderdag gesloten

Buoren 85, 8851EM Tzummarum

Tel: 0518850797

Blog Tim – april 2026

‘Dat Fries, dat is toch zo'n slap aftrekkel van het Den-Haags...?’

Oké flauw, dit is natuurlijk om te plagen en om uw aandacht te trekken. Ik kom zo bij u erop terug.

De kogel is door de kerk! De nieuwe kerndoelen van primair onderwijs (Kerndoelen PO) zijn een feit.

Voor het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) zijn kerndoelen bepaald. In de kerndoelen staat, even plat gezegd, beschreven wat kinderen moeten leren op school.

De vorige kerndoelen kwamen alweer uit 2006, dus enige vernieuwing was noodzakelijk

Er zijn 9 leergebieden georganiseerd. Daar gaan we:

1: Nederlands, 2: Rekenen en wiskunde, 3: Burgerschap, 4: Digitale geletterdheid, 5: Mens en maatschappij, 6: Mens en natuur, 7: Moderne vreemde talen, 8: Kunst en cultuur, 9: Bewegen en Sport.

Belangrijk: Digitale geletterdheid en Burgerschap zijn nieuwe leergebieden.

Nadruk bij digitale geletterdheid;

- Omgaan met digitale informatie
- Mediawijsheid
- Basisbegrip van technologie en data
- Veilig online gedrag

Nadruk burgerschap

- Meer aandacht democratische waarden
- Diversiteit en inclusie
- Kritisch denken
- Actief deelnemen aan de samenleving

Beste mensen,

Ik heb een keer eerder hier een blog aan gewijd; enerzijds het stukje leren en alles wat daarbij hoort wat onderwezen dient te worden op school, en in dit specifieke geval dan dus de basisschool. De andere kant de tijd die we ervoor hebben; elke week 25 uren met klassen van gemiddeld 24 kinderen met steeds meer niveaoverschillen. Dit is een uitdaging kan ik u vertellen.

Ik vind het 9 goede en mooie leergebieden, passend bij de mens en maatschappij van nu. Betekenisvol, veel samenhang, ICT-wijs.

Hoe moeten we dit allemaal in 25 uren proppen per week?

Als ik zie hoe, in z'n algemeenheid, met name het lezen en rekenen achteruit is gegaan de afgelopen decennia, waarom breiden we het toch al krappe curriculum dan zelfs uit?

Als ik een vergelijking maak met 20 jaar geleden, dan maken we per week écht minder uren als het gaat om rekenen en goed technisch en



Een groot assortiment tuinplanten bij
**BLOEMENHUIS
 KRIJGSHELD**

**Hoarnestreek. 17A
 8854 RP Oosterbierum**
 Geopend van maart
 t/m juni

Voorbereid op de toekomst

Staat u al ingeschreven bij FrieslandHuurt?

Alleen met een inschrijving maakt u nu of later kans op een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland. Door u nu in te schrijven bouwt u wachttijd op. Hiermee maakt u later meer kans op een woning als u wilt verhuizen. Naar een kleinere woning, of een gelijkvloerse woning bijvoorbeeld. Ook al heeft u nu nog geen verhuishoort, schrijft u zich wel alvast in via www.frieslandhuurt.nl



Thuis in uw dorp

Vervolg: Blog Tim - april 2026

begrijpend lezen, omdat er al zoveel bij is gekomen.

Binnen mij team maken we daarom soms ook echt wel bewust keuzes. In plaats van elke week Engels én verkeer, doen we nu de ene week verkeer en de andere week Engels. In plaats van én een voorleesontbijt én een Koningssspelen-ontbijt én een paasontbijt, doen we nu nog maar 1 ontbijt per jaar. Himmelwike? We hebben ons er dit jaar niet voor opgegeven. Kan niet uit. Volgend jaar misschien weer.

Ik ben de laatste die zal zeggen dat al deze activiteiten niet bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.... maar waar stopt het dan?

In Friesland moeten kinderen verplicht elke week Fries gaan krijgen, als onderdeel van het nieuwe curriculum! Inclusief kerndoelen.

U zult mij nooit horen zeggen dat ik dit een slecht idee vind (zeker als ik kijk naar hoeveel kinderen op de Skeakel wel niet Fries praten), maar moet je het echt verplicht stellen als vak, waarbij het dus onder de 'basis' valt, wat op een basisschool aangeboden moet worden?

En hierbij dan dus ook mijn vraag weer u om eens te bespreken met elkaar;

- Welke vakken en/of maatschappelijke kwesties horen, volgens u, onderzocht te worden op een basisschool? Houd daarbij in uw achterhoofd dat kinderen dus 25 uren naar school gaan

(en degene die zegt 'misschien de zaterdag dan ook maar, of een zondags-school...' die is af).

Op dit moment wordt er wekelijks al 6-8 uren aan rekenen besteed en een zelfde aantal uren aan taal/lezen.

Zoals altijd ben ik weer vreselijk benieuwd naar uw reacties. Graag ontvang ik deze dan ook van u.

Deze mag u mailen naar deskeakel@cbo-nwf.nl

En oh ja, voordat ik straks wéér een mail krijg dat ik mij niet moet uitspreken in een dorpskrant over politieke kwesties...

Dat is dit dus niet he. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe u, als lezer, kijkt naar het aanbod van leerstof op een basisschool.

Ik wens u weer een fantastische tijd toe!

Geniet mét en van elkaar.

Met een hartelijke groet,

Tim Zasburg – directeur IKC de Skeakel

Wy dogge nijbau, konstruksje, renovaasje en restauraasje.

levawonen.nl

Bezoek onze modelwoning in Tzummarum.

hiemstra
lit is mar bouwwe

Swaerderwei 31A, Tzummarum
bouwbedrijfhiemstra.nl

Slagerij Hiemstra, jouw ambachtelijke slager in Sexbierum met eigen slachterij

Kade 13 0517-591254

Friesche Ambachtelijke SLAGER Hiemstra

slagerijhiemstra.nl

- Ruim assortiment vlees
- Barbeque producten
- Vlug-klaar-producten
- Worstsoorten en vleeswaren.
- Dagelijks vers vlees
- Huisgemaakte vleesproducten en worstsoorten

Tsjerkepaad 2026, van 4 juli t/m 12 september

In de zomer staan de deuren van de Sint Joris Tsjerke op de zaterdagmiddag wijd open (of bij harde noordenwind iets minder wijd, maar zeker open). U bent dan allemaal van harte welkom om even rustig in de kerk te zitten of juist gezellig met de aanwezige gastheren en gastvrouwen te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.

Tip: Uit ervaring weet ik dat zo rond een uur of vier vaak dorpsgenoten aanschuiven aan de koffietafel.

Als deze Sint Joris uitkomt zijn we druk aan het nadenken over een tentoonstelling om uw bezoek nog aantrekkelijker te maken. Hierover krijgt u in de volgende editie vast meer te horen. Heeft u iets gemaakt of verzameld wat u graag wilt laten zien, meldt dit dan bij ondergetekende.

Het rooster moet ook nog ingevuld maar de vaste kern van vrijwilligers heeft zich alweer gemeld. Mocht het u leuk lijken, kom dan meedraaien en merk hoe fijn het is om te zorgen dat de gasten zich welkom voelen in onze mooie oude kerk. Er is informatie over het gebouw, het orgel en de geschiedenis en soms hebben de gasten ook bijzondere feiten of herinneringen. Aanmelden als nieuwe vrijwilliger kan verder via de mail:

tichelaargerrie@gmail.com.

Meer informatie over Tsjerkepaad, over welke kerken meedoen en wat er te zien is, staat op www.tsjerkepaad.nl. Je kunt zoeken op plaatsnaam of kerknaam.

Wees welkom,

Gerrie Tichelaar, 06-30268320 of tichelaargerrie@gmail.com



‘We accepteren dat niet altijd alles perfect gaat’

De Kloostertuin is een begrip. Niet alleen in ons dorp, maar ook in onze regio. Tal van vrouwen, mannen, jongens en meisjes steken op de tuin de handen uit de mouwen. Wie zijn al die vrijwilligers? Wat doen ze er en waarom? In de Sint Joris stellen we ieder seizoen van het jaar één van hen voor.

Het is de eerste zaterdag van het nieuwe tuinseizoen. Buiten is het nog fris, maar het lijkt alsof de zon ons vandaag goed gezind is. Zoals vaker is Johannes de eerste die op zijn fiets de Kloostertuin bereikt. Gewoontegezind opent hij de deuren van de Tagong om daarna de Friese vlag naar de top van de vlaggenmast te hijsen. Iedereen kan het nu zien, de tuin is open en je bent van harte welkom.

Niet veel later zijn ook Betty, Hermien, Jaap en Paul er. Nu nog een klein clubje want het is ook nog vroeg in het seizoen en enkele vrijwilligers zitten met een stevige griep thuis.

Het meeste werk wordt vandaag in de kas verzet. Bakken die overbodig zijn worden opgeruimd, bietjes gezaaid, sla-plantjes verspeend en jonge courgette- en tomatenplanten krijgen water.

De helft van de kas wordt omgespit. Daarin krijgen prachtige sla- en andijvieplanten een plekje. De plantjes zijn een cadeautje van Erik en Sietske, bevriende tuinders uit Franeker.

‘Tijd voor koffie’, besluit Johannes. ‘Dat is voor mij een van de mooiste momenten op zaterdagochtend. Samen kof-

fiedrinken. Of je nu wel gewerkt hebt of niet, maar je bent welkom en we doen het samen. Ieder draagt bij wat ie kan.’

Deze ochtend mag de jas wel aanblijven, maar in het zonnetje en uit de wind is het dan prima te doen.

‘We hopen dat Jan Rommert binnenkort onze tuin weer gereed kan maken. Hij freest alle plantbedden twee keer zodat de grond lekker luchtig is en het hele seizoen gemakkelijk te bewerken. Voor het zover is moeten we de prachtige oude mest die Riens ons bracht, nog over de tuin verspreiden.

NI-doet is eigenlijk de echte start van ons tuinseizoen. Het is slecht voorstelbaar hoeveel mensen zich dan melden om ons te helpen. Wanneer we hulp nodig hebben kunnen we sowieso op de mensen in Oosterbierum rekenen. Van de mannen van keet het Kratsje tot de nieuwe inwoner van ons dorp die een paar weken geleden de hele ochtend onvermoeibaar snoeihout heeft weggekruid. Prachtig.’

Met enige weemoed denkt Johannes terug aan een paar jaar geleden.



Johannes Wolbers schenkt koffie

Toen kwam iedere vrijdag een groep met leerlingen van de Flambou op de tuin. ‘Vaak gingen we aan de slag met kleine klusjes, maar net zo makkelijk pakten we iets anders op. Dan vertelden Jaap, Suzanna en ik over wat er op de tuin groeide en er te vinden was. Bijvoorbeeld over de appeltjes die niet alleen rood van buiten, maar ook van binnen zijn. Of juf zich gesneden had, zo vroegen de meisjes en jongens zich af. De week daarna wilden ook kinderen uit de andere groepen het wonder van de rode appel zien. Het had zich op de Flambou blijkbaar doorverteld. Of dat we samen andijviestamppot gingen maken.

Niet alle juffen hadden groene vingers en toch werd het iedere week een feestje.’

Krijgt de Kloostertuin in het dorp wel de waardering die het in jouw ogen verdient?

‘Daar houd ik me niet mee bezig. We

zijn jaren geleden aan een project begonnen waarvan we toen de uitkomst niet wisten en waarvan we de uitkomst nog altijd niet weten. Wat ik zie is dat we een mooi groepje van vrijwilligers hebben die samen de lijnen uitzetten. Die moeten uitvinden hoe dingen werken en hoe niet.

Het is een hecht team dat open staat voor mensen die zich aan willen sluiten. Een team dat in de afgelopen jaren eerst Oane en daarna Renske verloren is. Mensen die met elkaar meeleven en accepteren dat niet altijd alles perfect gaat.’

‘Misschien klopt mijn vergelijking met het Planetarium wel. Hoe dichterbij woont, hoe minder je er komt. Maar dat de Kloostertuin uniek is staat vast. Dat bedenken we niet zelf, maar horen we keer op keer van gasten die uit de wijde omgeving onze dorps tuin aan doen. En ook dat geeft een heleboel voldoening.’



Het gaat bij ons om duidelijkheid. Van ontwerp tot realisatie.

Of het nu gaat om een restauratie of een nieuwbouwproject. Uw project is bij **Bouwbedrijf Jelle Bruinsma** in goede handen. Dankzij onze ervaren vakmensen en een sterk netwerk van onderaannemers is geen project voor ons te groot. Ook voor verbouw en onderhoud kunt u bij ons terecht.

Sinds 1986

✉ info@bouwbedrijfbruinsma.nl
 🌐 bouwbedrijfbruinsma.nl
 📞 0517 642 475

B **BOUWBEDRIJF**
Jelle Bruinsma



GEBR. JELGERHUIS




KRAANVERHUUR & GRONDWERK

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft het geschikte materiaal en ervaren machinisten.

T: 06 - 222 464 16 | Lidlumerwei 9, Oosterbierum

Zwaluwmuur klaar voor huisvesting nieuwe bewoners.



Aan de Konkelswei, tegenover de Kloostertuin, ligt de zwaluwmuur. Of eigenlijk beter gezegd: de oeverzwaluwmuur. Ieder voorjaar worden de gaten van vorig jaar gedicht door vrijwilligers. Dat is een vereiste van nieuwe bewoners. Men wenst een verse woning, eigenlijk zijn oeverzwaluwen doe-het-zelvers, ze maken hun eigen woning. Bij de muur staat uitgebreide informatie

over deze bijzonder zangvogel. Zodra de jongen uit het nest zijn, gaan de ouders op zoek naar voedsel. Dan is het een drukte van belang voor de kleine 40 ingangen. Een fascinerend gezicht. Dat de muur niet recht staat is voor de zwaluwen geen probleem, daar zijn ze, net zoals hun voorouders, al lang aan gewend. Binnenkort worden de eerste "bouwakkerzwaluwen" verwacht.

Rûntsje mei it hûntsje

De lêste keer toen ik in stikje skriuwde rûn ik mei de rollator troch it doarp. Mar nou rin ik wer as in ljip/kievit. Nou moast nei net oerdriuwe seit myn nicht. Dyn poat is nog wat dik en krom mar do hast gjin geduld yn dyn donder. Nou der hat se ek wol gelyk oan. Mar de hûn waard ek wat únrestich dus ik tink ik moat der selfs mar wer op út. Tegearre mei myn nicht.

En wat rint it wer prachtig! En wat ha we in snie han. Sa moai hoe de jeugd der dan wer in feestje fan makket. Nou de âldere jeugd ek wol seit myn nicht.

Jan Jukema is ek net te hâlden at der iis en snie sjocht. Fuort Omrin belje dat de snie wer te plak lizze moat. De grutte sko auto's kamen der wer oan en ha op'e Konkelswei in prachtige sniebult del lein. En dan de skies mar under de fuotten. Grutte jeep fan Durk der foar. En sa luts Durk de mannen troch de snie hinne. Adeline seach dit oan en is mar fuort gongen. De mannen wiene net mear te hâlden. Der moat toch ien de ferstandichste wêze, sil se wol tocht ha.

Nou wat ha we in moai âld en nij feest han. It karbid sjitten wie in grut sukses. Sju de hûn die krûpte yn'e kast... dat wie wol sneu. Mar se ha it moai opset... kin dit jier wol wer!

En by Ype wie der in stampot buffet en de jûns ek in prachtig feestje foar



jong en âld. It fjoerwurk en de fjoerbult hienen de mannen ek allegear ûnder kontrole. Sju je moatte de jeugd wol wat romte en frijhyd jaan om der in feest fan te meitsjen. Se op strjitte skoppe en der mei niks, der komt allinnich mar rottigheid fan. En lit we earlik wêze... it is toch gesellich om elkoar te sjen op'e hoeke om 0:00 Dat ferbynt it doarp ek wer mei elkoar.

Ik rin mei myn hûn en nicht oer de Brits en sa rinne we nei it keatsfjild. Wat in prachtig moai sporthokje stiet dêr! Oan'e akkomodaasje sil it net lizze seit myn nicht. Der kin nou hiel wat sportevenementen organisere wurde seit se. En dan kin wy moai mei de bonken rjocht út, in bierke derby en der fan genietel! Nou do silst wol wer

op it fjild moatte stean at der keatsen is seit se. Bist krekt san geit at it op keatsen oan komt.... dan moast der by wêze. Nou dat klopt wol in bytsje. Mar seit myn nicht ik ha heard dat der in mini doarpsfeest komt dizze simmer. Om it sporthokje te iepenen ha se der in pear dagen feest foar út lutsen. Hâld de sociale media en de Sint Joris mar yn'e gaten.

De skoalle kinne we ek net oan foarby. Der komme allegear gelûden wei fan boaren en timmerjen en mannen die roppe en raze. Der is yn ieder gefal wer libben yn'e brouwerij op'e Skoalstrjitte.

Moai dat der appartementen bouwte wurde foar Easterbierrummers. Want der is wol ferlet fan. Dan kin de trochstream mar begjinne. De jeugd stjit te springen om op sichself wenjen te gean. At je 25 jier binne, ja dan wurdt it wol tiid om by mem wei te gean.

Nou seit myn nicht: De knappe koppen dy oeral hingje foar de gemeenteferkiezingsen, die moatte mar sjen litte dat se spierballen ha. Die moatte opkomme foar de doarpelingen en der foar soarchje dat wat we nedich ha, der nou ek ris komt.

Want de jeugd wol no nog yn Easterbierrum wenje mar at der straks gjin trochstream is of de hûzen net mear te beteljen binne dan gean se toch

ergens oars hinne. En ja dan bliuwe allinnich de 55 plussers mar oer. Nou dan gean ik hjir ek wei hjer, seit myn nicht. Ik wol hjir net allinnich mar mei dy wenje! Undertusken skiet de hûn... en dat moat ek én ik ha pûtsjes by my.

Mar we ha wol sjoen dat dit net by iederyn sa is. En at je dan al in pûtsje ha, smiete se de pûtsjes (mei ynhalde) ek gewoan mar yn'e berm of neist it jiskefet.

Minsken efkes oplette mei syn allen en sprek mekoar der ek op oan!

Nou we dogge efkes in bakje by Ype... sjen at die nog nijs het. Der wie in foarstelling west fan twa bruorren. In prachtige foarstelling, mar de opkomst wie bedroefend. Ik moat bekenne ik bin der ek net west. Ik lei tink ik te sliepen. Mar ik wol efkes in oprop dwaan oan myn mede doarpsgenoten.

At der wat organiseert wurdt... kom gesellich lâns. Ype siket de moaiste foarstellingen út... net djoer en de kofje is heerliik.

We moatte mei syn allen it doarp wol wat leefbaar hâlde.

Sju ik stie self op de planken en der ha we in prachtig wykein mei belibbe. Do seachst der net út sei myn nicht... iederyn wie bang foar dy. Dicky, Anne en Fenne dienen foar de earste kear mei. Mar wat ha sy ek prachtig

Vervolg: Rûntsje mei it hûntsje

spiele. Dêr komme minsken foar nei it Mienskar.

Die Hendrik en Sjoeke sil wol trots wêze.

Jaah en myn nicht hat har bêst wer dien foar de 60 plusser. De Sinneblom wie wer goud wurch foar de tonielfereniging. Sju mei syn allen komme we der wol! Dus minsken hâld de kranten en de sociale media yn'e gaten.

Easterbierrum hat in soad te bieden. No nog wat hûzen foar de jeugd en we kinne de earste 1000 jier wer fierder

nicht. Nou lit ik der mar gjin wurden meer oan smoarch meitsje. Op sociale media binne der in protte minsken die sich ôf freegje wat it moat foarstelle. En wat ik wol wit is dat se in mantsje oan wolle lûke die de toeristen by prate sil oer wat it foarstelle moat. In soart fan opsichter, ferteller, entertainer en tûnman yn ien! Kinst sollicitere bij de gemeente.

We dogge de hûn wer oan'e line, be-tanke Ype foar de kofje, de gefulde koek en stik fleis foar de hûn en gear nei hús.

We sil wer op hús oan. Do hast it noch net oer it Dyk fan in Wyf han seit myn

Oant sjen en in noflike simmer allegear

Oud Papier

Hieronder de data waarop het oud papier wordt opgehaald. Vanaf 9 uur komen vrijwilligers langs om het op te halen. De opbrengsten zijn bestemd voor projecten voor de jeugdclub en de Oranjevereniging.

- 11 april 2026
- 6 juni 2026
- 1 augustus 2026
- 26 september 2026
- 21 november 2026



Familiedrukwerk?
Doe uw voordeel op www.hdu.nl voor korting!



KLEURRIJK DRUKWERK SINDS 1859

CONCEPT • ONTWERP • DIGITAAL • DIRECT MAIL • XL POSTERS
DRUKWERK • FOLIE & BLIND PREEG • STANSEN • AFWERKING • FULFILLMENT

Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228



Elke kleur is welkom

Welke auto u ook hebt, wij helpen u graag. Want ook al staan we bekend om onze youngtimer expertise - we verkopen, repareren, onderhouden en restaureren auto's van elke leeftijd (en elke kleur!). En dat merkt u aan onze enthousiaste en eerlijke benadering van elke klus. Daarom vertrouwen steeds meer liefhebbers hun bezit toe aan ons uitstekende monteursteam.

Zoals deze kleurrijke Volkswagen Polo Harlekin. Kent u die nog?

Autobedrijf Terpstra. Tíge wolkom.

**AUDI-VW-SEAT-SKODA
SPECIALIST** **TERPSTRA**

Heareweï 1 - 8855 AZ Sexbierum

t +31 (0)517 59 18 41 e info@autobedrijfterpstra.com i autobedrijfterpstra.com

