



SCRAPPEN

Hoe, waar en met wie breng jij je vrije tijd door? Ineke Bruggeman uit Oosterbierum is dagelijks aan het 'scrappen' in haar hobbykamer.

TEKST RENSKÉ DE HAAN FOTO ILVA STOELWINDER

Ze heeft een kamer met *stationery* waar menig hobbyist jaloers op zou worden. Kasten, dozen, mappen en bakjes vól. Van stiften en potloden in alle kleuren van de regenboog, talloze decoraties, zoals linten en kraaltjes, papier- en schrijfwaren in allerlei tinten en dessins, potjes verf en glitters, stansen, stempels, penselen en ga zo maar door.

Ineke Bruggeman (66) kan er uren zitten 'scrappen', verdoemd in de tijd, helemaal opgaand in haar creatie-

ve bui. Tót haar man Jaap – die eerder in deze rubriek stond met zijn houten pennen – zijn hoofd om de deur steekt en vraagt of ze niet eens moeten lunchen? Lachend: „Bijna vervelend, zit ik er net lekker in...”

Ze maakt scrapbooks (plakboeken), notebooks, kant-en-klare lay-outs, wenskaarten en doosjes. Op haar eigen blog (scrapadise.nl) en het blog van webwinkel Kimya – ze zit in het designteam – laat ze zien wat je allemaal kunt maken met hun producten, met filmpjes op Youtube legt ze het stap voor stap uit.

„Ik ben heel erg van de 3D-vormgeving, het stapelen van *embellishments*.” Een pincet is onmisbaar, zo precies komt het soms met decoraties opplakken. „Laatst nog, heb ik een gnoompje geknutseld van zo'n 6 centimeter waar dus ook een piepklein neusje op moest. Dat doe ik dan door een dotje lijm op een prikkertje te doen. Ik ben vrij perfectionistisch, ik wil

geen geknoei of lijmresten op mijn werk hebben.”

Ze weet overal iets van te maken. Een papieren tas, lege verpakkingen. „Die hebben vaak een zogenaamde blokkodem en die kan ik weer gebruiken als basis voor een doosje.” Haar stijl? „Vintage! En bloemen zullen zelden ontbreken in mijn creaties. Vaak probeer ik er ook een grapje in te verwerken. Een kerstkaart bijvoorbeeld, met daarop een bakfiets vol kerstbomen, een wiel dat breekt en een boom die uit de bak vliegt.”

„Het is een uitdaging om elke keer iets te bedenken, tegelijkertijd maakt dat het juist zo leuk. Ik ontwerp alles *'from scratch'*, daar ben ik trots op. Ik krijg veel waardering, hoor vaak dat ik mooie dingen maak. Daar word ik wel blij van. Doe ik toch iets goed, denk ik dan.”

Wil je ook eens in deze rubriek?

Mail naar meer@mediahuisnoord.nl o.v.v. 'Start'