

ALS ROBIN HOOD



Hoe, waar en met wie breng jij je vrije tijd door? Magén Klomp uit Oosterbierum is twee keer per week op het sportveld te vinden. Met pijl en boog.

TEKST RENSKÉ DE HAAN FOTO ILVA STOELWINDER

Je even een ware Robin Hood wanen. Of, voor de kenners: Howard Hill, 'worlds greatest archer'. Met pijl en boog zo precies mogelijk het doelwit raken. In dit geval, schuimrubberen dieren. Ook wel 3D schieten. „Dat maakt het net even wat aantrekkelijker, grappiger ook, dat je de staart van een draak raakt. Of in zijn oor schiet.”

Het kan twee keer per week in Oosterbierum, bij de Dutch Warbow Society (DWS). Jong, oud, man, vrouw,

iedereen is welkom. Boogschieten is voor iedereen, vindt liefhebber Magén Klomp. „Het zit in ons bloed, in onze genen. Wist je dat Nederland, en met name Friesland, een heel rijke geschiedenis kent als het om boogschieten gaat?”

Magén kan het weten. Hij is met zijn bedrijf Fairbow wereldwijd bekend als traditioneel pijl- en bogenmaker. Zo'n twintig jaar geleden struinde hij tijdens een vakantie over een middeleeuwse markt in Schotland, waar mensen aan het boogschieten waren. „Dat vond ik zo leuk, dat ik een traditionele boog bestelde.” Later besloot hij er zelf eens een te maken. „Als hobby, uiteindelijk heb ik er mijn werk van gemaakt.” Vooral Amerikanen en Canadezen weten hem te vinden.

Magén maakt allerlei soorten bogen, van bamboe, carbon, fiberglass. „Ik maak ze zelfs nog van een kromme tak. Heel tijdrovend, toch maak ik er maandelijks wel een. De veren voor de pijlen komen van kal-

koeën, een bijproduct uit de vleesindustrie.” Magén heeft ze ook voor zijn gezin gemaakt. Zijn vrouw is boogschutter, net als zijn kinderen. „Zelfs voor de kleinkinderen, die nog te jong zijn om te schieten, heb ik ze al gemaakt!”

Hoewel het een individuele sport is, is het een gezellige bedoening op het sportveld. „We zijn nu net een jaar bezig, op donderdag hebben we zo'n tien vaste schutters, op zondagmiddag varieert dat van vijf tot twintig. Het is gewoon erg leuk om samen te doen.

De sport vraagt veel focus en precisie. Je kan de wind de schuld geven, de boog, of de veer van de pijl, maar zo werkt het niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het resultaat. En al speel je tegen anderen, uiteindelijk is het een strijd met jezelf. Steeds verbeteren.”

Wil je ook eens in deze rubriek? Mail naar meer@mediahuisnoord.nl o.v.v. 'Start'