

Kerkdiensten

Nij Bethanie, Tzummarum

Zondag 7 september

10.00 uur

Heilig Avondmaal

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Diaconie, Avondmaalscollecte Werelddiaconaat
2^e Kerk*

Andreas Tsjerke Wijnaldum

Zondag 14 september

9.30 uur

Ds. J. Miedema

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 14 september

9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 21 september

9.30 uur

Dhr. H. Wiersma

*Collecte: 1^e Diaconie, Jonge generaties in eigen dorp
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 28 september

9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 5 oktober

9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Diaconie, Werelddiaconaat Israël - zondag
2^e Kerk*

Andreas Tsjerke, Wijnaldum

Zondag 12 oktober

9.30 uur

Ds. van Twist

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 12 oktober 9.30 uur Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 19 oktober 9.30 uur Ds. J. van Olffen

*Collecte: 1^e Diaconie, Werelddiaconaat Bangladesh
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 26 oktober 9.30 uur Ds. J. van Olffen

Andreas Tsjerke Wijnaldum

Zondag 2 november 9.30 uur Ds. J. van Olffen

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Jaarthema PKN

Het nieuwe jaarthema van de landelijke kerk voor 2025-2026 is: 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Dit thema nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar de werking van Gods Geest in het dagelijks leven. Het jaarthema daagt gemeenten uit om bewust aandacht te schenken aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich manifesteert, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het stimuleert gemeenteleden om ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid in het alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt.

"Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen," aldus scriba René de Reuver. "Dit jaarthema nodigt ons uit

om met verwondering te kijken naar wat er om ons heen gebeurt en te ontdekken hoe de Geest werkzaam is in kerk én samenleving. Het gaat erom dat we als gemeenten leren meebewegen met Gods missie en ons laten verrassen door zijn creatieve werk in het leven van alledag." Het thema komt terug in bijvoorbeeld de advents- en veertigdagentijdkalender en diverse schriftlezingen komend seizoen. Daarnaast zal ik ook aandacht besteden aan het feit dat 1700 jaar geleden de geloofsbelijdenis van Nicea is vastgesteld. We organiseren daar met de omliggende dorpen twee thema-avonden over. Ook daarover hoop ik u de volgende keer over te informeren. Wat gelooft u? Wat geloven wij?

Hieronder volgt de tekst van de geloofsbelijdenis uit 325 na Christus (website PKN):

*Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en
doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],*

*die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.*

Lege flessenactie. Omdat alle beetjes—flesjes helpen!!

Een goede gewoonte dankzij de vele handen die het werken licht maakt. Een korte actie door het dorp en daarbuiten en dat 2 keer per jaar. De najaarsactie staat gepland voor woensdag 24 september. Start rond de klok van half zeven in de avond. Lege flessen groot en klein, blikjes en kratten, spaarkaarten alle soorten, giften groot en klein, contant of met de QR code. Op de circulaire die binnenkort in uw brievenbus valt, staat de informatie over het goede doel. Meehelpen? Graag!! Geef u op bij Betty Hibma, persoonlijk of via 06-49224911. Het (op)sparen kan beginnen.

De warme koffiekamer in It Mienskar te Oosterbierum

De warme koffiekamer is een initiatief van de diaconie van de Sint Joris Tsjerke, maar iedereen is van harte welkom. We vinden het ook leuk als je uit Wijnaldum, Franeker, Klooster-Lidlum of ...(zelf invullen) aanschuijft. Ontmoeten, bijpraten, luisteren en alles op een ontspannen manier en neem gerust uw burens, vrienden en familie mee. Wij zorgen voor de koffie / thee met koek en heten u / jou welkom op: dinsdag 23 september, donderdag 23 oktober, dinsdag 25 november en donderdag 18 december. Vanaf 9.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar.

Excursie Bonifatiuskapel Dokkum

De Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Barradeel nodigt u uit voor een excursie naar de Bonifatiuskapel in Dokkum voor een rondleiding met film (over Titus Brandsma en Bonifatius) en het bezoeken en langslopen van 14 staties over de lijdensweg van Christus naar het kruis door

beeldend kunstenaar Jack Maris (vriend van Titus Brandsma) in het bijbehorende park (audiotour).

De Werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Barradeel ziet deze excursie als een mooie gelegenheid voor het zoeken van verbinding en het versterken van de saamhorigheid tussen buurtgenoten uit de verschillende dorpen en kerken van onze regio.

Een mooie start van een nieuw seizoen!



Wanneer: zaterdag 4 oktober 2025 Tijd: vertrek 13 uur / terugreis ± 16 uur. Vervoer: auto's. Opgave: vóór 20 september 2025. Toiletten aanwezig

Parkeerplaats: 5 min. Lopen. Koffie/thee/gebak: voor eigen rekening.

Kosten: excursie € 3 p.p. plus wat reiskosten voor de chauffeur

Meer info volgt bij opgave. Gaat u mee?

Geef u dan op bij één van de volgende personen:

Oosterbierum/Wijnaldum: Bibi de Vries, db.devries@ziggo.nl 06 29 84 99 30

Koffie, ja graag

Koffiedrinken na de dienst is een soort slagroom op de taart. Een groepje gemeenteleden vindt het waardevol en fijn om na afloop van een kerkdienst gezamenlijk koffie te drinken. Het wordt als een gemis ervaren dat dit niet na elke kerkdienst mogelijk is. Daarom hebben zij het initiatief genomen om dit zelf te organiseren. De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een geschikt koffiezetapparaat en gaan zorgen voor de koffie en andere benodigdheden.

Om de kerkenraadsleden en kosteren niet extra te belasten, is de koffiecommissie op zoek naar vrijwilligers. Taken zijn koffiezetten, koffieschenken en nadien weer opruimen en de kerk netjes achterlaten. Dus bij deze de oproep: Vind je het ook waardevol om na de dienst samen koffie te drinken en wil je dit ondersteunen en hieraan meewerken? Meld je aan, geef je op. Dit kan persoonlijk bij Paddy Bergsma, via de mail: paddy.bergsma@hetnet.nl of 06-10023259.