

Sint Joris #4

2023

NIEUWSBLAD VAN OOSTERBIERUM & KLOOSTER-LIDLUM - JAARGANG 37



KTF

Kraanverhuur – Transport – Friesland BV

**KRAANVERHUUR • HOOGWERKERS
SPECIAAL TRANSPORT • VERKOOP**



KTF Harlingen BV biedt u een totaalpakket op het gebied van transport. Wij zijn de specialist als het gaat om horizontaal- verticaal- en intern transport.

KTF

Kraanverhuur Transport Friesland BV
Lange Lijnbaan 61, 8861 NW Harlingen

Tel: (0517) 430630 | info@ktf-harlingen.nl | www.ktf-harlingen.nl

Van de redactie

We hebben als dorpen Oosterbierum en Kloosterlidlum een paar bewogen maanden achter de rug, eerst met de verhalen over de school en dan een tijdje later geeft het bestuur van Dorpsbelang aan dat ze opstappen. Voor ons als redactie van de Sint Joris ook wel spannend. Wij zijn natuurlijk wel onderdeel van het dorpsbelang, maar gelukkig lijkt het erop dat door een nieuw team er een doorstart wordt gemaakt.

De sneeuw van eind november/ begin december zorgt ervoor dat alles er weer wat lieflijker uit ziet en we hopen dat we als dorp wel verbonden met elkaar blijven. Misschien is de kertsmarkt hiervan wel een fijn begin, juist tijdens de donkere dagen van december

hebben we ieders warmte nodig. Gelukkig zijn er tijdens deze dagen genoeg momenten om elkaar te ontmoeten.

Als redactie wensen we jullie veel leesplezier,

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN FANTASTISCH 2024!!

Ook volgend jaar zijn foto's ideeën voor bv de wist u datjes, verhalen en input altijd welkom, voor de eerstvolgende editie wordt uw input begin maart verwacht.

Met vriendelijke groet,
De redactie



Colofon

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Redactie:

Sara Mulder
Hester Andringa
Tessa Koster

Vormgeving:

Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Coverfoto:

Renske Mons

Even binnenkijken bij IKC De Flambou

Het eerste deel van het schooljaar...

Naast taal, rekenen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, ... hebben er alweer allerlei activiteiten plaatsgevonden. De vrijdagmiddag op de Kloostertuin, de ateliers, de eerste koffieochtenden, Kinderboekenweek, en nu is het al bijna kerst.

Energy challenges

In de maanden oktober en november zijn de kinderen van groep 4 – 8 aan de slag geweest met de energy challenges. Hoe kunnen we duurzamer omgaan met de energie op school? Wat kost de energie op school per maand? In groepjes zijn ze op onderzoek uitgegaan en hebben hier samen een mooie poster/muurkrant van gemaakt. 8 december is de afsluiting van de challenge geweest. Aan elkaar hebben de kinderen hun poster gepresenteerd!

Sinterklaas

Met de bekende sinterklaasliederen op het plein waren alle kinderen heerlijk aan het spelen. Totdat ineens iemand zag dat er dichtbij school een auto stopte met daarin de Sint en de pieten. Blijde kinderen stormden naar het hek om het Spaanse gezelschap warm te ontvangen! In de bovenbouw hadden de kinderen prachtige gedichten geschreven en supermooie surprises gemaakt. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 was er een circuit, met Sin-

terklaas aan tafel een mooi tafelkleed kleuren, koekjes bakken met hulp van de pieten, pietengym waarbij de pieten ook niet ontbraken en het spelen van een sinterklaasbordspel. Met ieder kind heeft de Sint een heerlijk ontspannen gesprek gehad. Tot slot kregen de kinderen allen een cadeau en hebben we Sint en de pieten uitgezwaaid en een goede reis naar Spanje toegewenst.



Kerstmarkt

Enthousiast hebben de kinderen van alles gemaakt voor de kerstmarkt, verschillende soorten kerstboomhangers, kerst-tas-lichtjes, kerst-waxine-licht-potjes. De opbrengst van de verkochte spullen was voor het goede doel; stichting Leergeld. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met

geldzorgen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Ze helpen bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muzikles of een verjaardag pakket.

Kerstviering IKC De Flambou

op 21 december 2023 om 19.00 uur in de Sint Joristsjerke. Thema: God komt dichterbij

U bent van harte welkom om samen met ons het kerstfeest te vieren!

Koffieochtend op De Flambou

Onze volgende koffieochtenden is op dinsdag 16 januari. Deze inloop ochtend is van 9.00 – 10.00 uur.

Hebt u belangstelling? U bent van harte uitgenodigd om langs te komen!!

Oud papier

Het oud papier dat in september is opgehaald heeft 85,20 euro opgebracht en het papier dat eind oktober is opgehaald heeft 105 euro opgebracht. Bedankt iedereen die het papier voor

de school bewaard!

De laatste datum voor het ophalen van het papier in 2023 is 23 december. In 2024 wordt het papier opgehaald op 17 februari, 13 april, 8 juni, 3 augustus, 28 september en 23 november.

Schoolschaatsen

De kinderen van de bovenbouw hebben genoten van de schaatslessen in de IJshal in Leeuwarden. Elke week ging het weer een beetje beter! De lessen zijn afgesloten met een Elfstedentocht in de IJshal.

De Flambou op Facebook

Naast de berichten die gedeeld worden met de ouders via social schools, delen we hier ook verschillende activiteiten die we op school doen. Bent u al onze facebook vriend? Dan kunt u ook daar meegenieten van onze activiteiten!

Hartelijke groet, Mei freonlike groetnis,
With kind regards,
het team van De Flambou



Gratis koffie in Oosterbierum

Als vormgevers, tekstschrijvers en webbouwers werken wij op de Oosterbierumer terp alle dagen aan mooie dingen. Via onze digitale etalage (www.terp10.nl) kunt u meekijken.

Hebt u óók een website nodig, een nieuw logo of een folder? Schuif dan eens bij ons aan tafel. Zetten wij de koffiepot erop.



TERP10
C O M M U N I C A T I E

Terp 10
8854 AD
Oosterbierum
0518 - 481494

info@terp10.nl
terp10.nl

**WR
UNIT** **HANDELSONDERNEMING
VERHUUR**
WRUNIT.NL



Inkoop, verkoop en verhuur van:

- Hoogwerkers
- Minikranen
- Opslagcontainers
- Compressoren
- Heftrucks
- en nog veel meer...



Willem Dijkstra: 06 - 53 65 42 63

Robert Langerak: 06 - 445 337 18

Kelvinstraat 4 | 8861 ND Harlingen | www.wrunit.nl

Gespot in Oosterbierum - de Houtsnip



Deze schuwe vogel is een vogel uit de familie van de snipachtigen en behoort tot de familie strandlopers en snippen dat 8 soorten telt.

Hij is 33 tot 38 cm lang en is de grootste in Nederland. Zijn verenkleed is aan de bovenkant roestbruin en zwartgevekt, terwijl de onderkant lichtbruin is met dunne zwarte streepjes. Hij eet graag wormen, rupsen en heel veel andere insecten.

De houtsnip heeft een ronde kop met ver naar achteren staande ogen, waardoor het zicht 360 graden is. Dit

is nuttig om gevaar zo snel mogelijk op te merken. Bij gevaar blijven ze zo lang mogelijk zitten en vliegen dan ineens met veel lawaai weg, ze vliegen laag en schijnen afstanden niet goed in te kunnen schatten vandaar dat ze in de winter vaak tegen ramen aan vliegen, omdat ze bij een strenge winter sneeuw en vorstvrije plekken opzoeken.

Oranjevereniging

Oosterbierum
Klooster-Lidlum

stichting
Oranje
Nationaal Sexbierum
Pietersbierum



APR
26

BJIRMER DREKRIN

APR
26

!! Save the date !!

Koningsavond de eerste editie van de
BJIRMER DREKRIN.

Doe mee, moedig aan en feest na de tijd mee!

Een avond voor jong & oud

Meer info volgt snel.



Nieuws van de Oranjevereniging

Het afgelopen jaar heeft voor de Oranjevereniging in het teken gestaan van het organiseren van het dorpsfeest 2023. Ook de voorbereidingen voor het feest van 2025 zijn al van start gegaan. Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook mee heeft geholpen om het afgelopen dorpsfeest weer tot een succes te maken!

Als Oranjevereniging gaan wij even in een (hele) korte winterslaap om in 2024 weer aan de slag te gaan. We mogen jullie vertellen dat we met Ko-

ningsavond en -nacht een hele vette activiteit gaan organiseren samen met Oranje Nationaal Sexbierum/Pietsersbierum: De Bjirmer Drekrin. Zet het in je agenda en bereid je alvast voor op een modderige tocht door de Bjirmer-weilanden met veel mooie hindernissen.

We sluiten dit jaar af met waardevolle herinneringen en wensen iedereen een fantastisch nieuwjaar met nieuwe kansen om te feesten en te dansen.



VOLKSTUINEN

Het is natuurlijk heel fijn dat iedereen zijn handen uit de mouwen kan steken in de Kloostertuin, maar mocht u een eigen stukje grond willen bewerken dan kan dat ook. Per 1 januari 2024 kunt u aan de slag. Voor een kleine pacht-prijs bent u voor een jaar huurder van een eigen tuin.

U kunt hier voor contact opnemen met Albert Runia, Sint Jorisstrjitte 26, telefoon: 481251.

FRYSKE FLINTER

Op de laatste bestuursvergadering is 2 x keer een bedrag van €250.- uitgereikt.

Eén aan biljartvereniging De Klos als bijdrage voor het 10 jarig jubileum van het Open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap en de andere als bijdrage voor de St. Joris Kerstmarkt.

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 maart 2024.

Voor meer info over Fryske Flinter Fonds kijk op onze site.

- Bankstellen
- Fauteuilles
- Wandmeubelen
- Linnenkasten
- Tapijt/gordijnen
- Boxsprings
- Matrassen
- Complete slaapkamers
- Laminaat
- etc.

*Wolle jo
klassemeubels ha,
gean dan nei.....*

Eén van Friesland's
grootste
meubelzaken



IDZENGA

MEUBEL TOONZALEN

Aan de weg Oosterbierum -Tzummarum. Tel. 0518 - 481431
www.idzengameubelen.nl



STEENSTRA'S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN.

Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola's tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren.

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken wij het voor u.

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

As lyts famke fan Koehoal nei Easterbierrum en wer werom... (Diel 2)

Rectificatie:

Dankzij een oplettende lezeres werden we er op gewezen dat in het vorige deel van: As lyts famke fan Koehoal, 2 foutieve namen werden vermeld.

In de tekst werd geschreven over Gerrit en Deborah Folkerstma, dit waren Gerrit en Liesbeth Folkertsma. En over de familie Swart, dit waren Gerrit en Deborah Zwart.

.....

No wer fierder mei de winkels yn de Buorren. Age Wijnia hie in boubedriuw, mar gjin winkel, tink ik. Slachter Bote Ourensma syn winkel wie oan deselde kant, ik siet op de legere skoalle by syn âldste soan yn 'e klasse, dat gesin is om 1957 hinne emigrearre nei Amearika. Wat ik my no ôffreegje, is de griente- en fruit winkel fan Jan



± 1955 – op skoalle: Lybrich (achter), Tsjikke, Jouke, Geiske en Klaas Evert

& Tytsje Buwalda yn de winkel fan de slachter kommen? Oan it ein fan de Buorren wie yn it midden op de markante trijehoek de branjeopslach fan de twilling Klaas en Siemen de Vries, hja sûtelden by de doarren lâns mei petroaljekannen. Mar yn it hûs derfoar wennen Sybren & Riemkje van der Veen, dy ferkochten dochs ek swarte brânstof, lykas turf, briketten en stienkoal?

Rjochts ôfslaand op de Haerdawei oer de brede brêge hinne (dy't yn dy tiid fuorthelle waard) wie de winkel fan bakker Jaap & Fokje Nauta, letter is úffûn dat de achternamme wêze moat: Nouta. (Bakker Jaap en kapper Klaas wienen broers). Omdat Marieke Nauta ien fan myn kammerraatskes wie, bin ik dêr faak oan hûs west te boartsjen. Mar ek myn broers en susters kamen wol by omke Jaap & muoike Fokje en de Nauta bern wienen dan wer by ús op Koehoal. Freeds mochten wij yn de bakkerswinkel helpe mei sjokolaadsjes ôfwegje en dy yn pepieren pûdtsjes dwaan. It mocht fansels net, mar sa no en dan koene wy it net litte en snobje der wat fan. Ek boartten Marieke en ik wol op de bakkers-solder, mar oh wee as har heit dat murk! Marieke har âldste broer Reinder hie foar elk in bijnam



± 1957 – gesin Andringa fan Koehoal: f.l.n.r. mem Grytsje mei Piter, Jitske, Lybrich, Tsjikke, Jouke, Geiske, Geert, Klaas Evert en heit Sybe; it jier dêrfoar wie ús lytse Harmen ferdronken.

me, de gekste dingen betocht hij. Mij neamde hij "Goud-engel", dat wie mij as lyts famke mei lang blond hier wol bêst en no fyn ik it noch moai...

De âlde legere skoalle dy 't froeger oan de Haerdawei stie, bin ik net op west. Wol alle broers en suster boppe mij. Soe de nije legere skoalle midden yn it doarp om 1953 boudt wêze? Jan Swart wenne op syn pleatske wat achterút. Wer in pear hûzen fierder oan de Haerdawei rjochting Seisbjiirum wennen Bindert & Popkje Bonnema, de postboade fan it doarp mei in lyts postkantoar oan hûs. Hast oan it ein fan dizze strjitte wenne Henk Rommerts de Jong mei syn gesin, wol in handelsman yn ierdappels, mar ik leau net dat hij in winkel oan hûs hie.

Oan de oare kant fan de Haerdawei rin ik werom rjochting toer en

Herf. tsjerke. Wij kamen as lytse bern op woansdeitemiddei wolris by de famylje Bantema (Frida wie ek ien fan myn kammeraatskes). De Bantema's hienen doe as ienigen yn it doarp tillevyzje. Elk betelle in stoer ofsa om de bernprogramma's sjen te kinnen. Oan dy kant fan de wei herinnerje ik my gjin winkels en foarbij de tsjerke stienen noch gjin hûzen. Ek om tsjerke hinne op it Eilân neat gjin winkels.

Dêrom rin ik no mar nei it plein, Keatsebuorren offisjeel. Ypke de Haan hie op it hoekje in fytsreparaasjebedriuw en dêr tsjinoan hiene Sjoerd en Pietsje Visser harren VIVO winkel. Trije winkels mei "grutterswaren" wiene doe yn it doarp. Yn 'e hoeke fan it plein, neist it paad nei ús tsjerke, wie de Tekstylwinkel fan Klaas & Tsjal Scheepsma, ek freonen fan heit en mem. Mem wie in fêste klant bij harren, kocht hiel wat lappen stof en jern, wat hat hja wat klean foar ús makke. Mar no komme wy op it plein by Bakker Frans Bleeker. Bij syn hûs wie ek in soarte fan kafé en waard sterke drank ferkocht.

As bakker Bleeker bij ús oan hûs kaam, naam hij alle tiid foar in praatsje, wylst mem, omdat hij bij de Herfoarme tsjerke hearde, him de minste klandyzje joech. Alle oare trije bakkers hearden bij de Grifformearde tsjerke, dus die hiene dochs in streepke foar, al wie it mar in lyts streepke, want mem prebearre elk te freon te hâlden.

As lyts famke fan Koehoal nei Easterbierrum en wer werom... (Diel 2)

Sa komme wij wer yn de Buorren. De SPAR winkel fan Sietse Bouma wie net ochsa grut, mar der wie wol fan alles te keap. Alles waard fanachter in toanbank ferkocht, neat gjin sels-betsjinning lyk as no.

Kaam dêrnei de smidterij fan Wybe Wiersma? Ik tink it wol en waarskynlik is letter op dat plak it hûs boud fan Klaas (twillingbroer fan Simen) en Froukje de Vries. By har oan hûs yn de gong waarden klompen ferkocht. Dêrneist hâlden hja de branje- en petroalje-handel.

Ferve en behang, waard dat wol bij hûsskilder Anne Stellingwerf oan hûs ferkocht? Wer efkes fierder stie it hûs fan Feite & Jinke de Jong. De tredde grutterswinkel, om sa mar te sizzen. Alle "gewoane" boadskippen krigen wij fan Feite, ek ien fan de Griffor-mearde tsjerke.

Mem skriuwde alles op yn in boekje,

dat boekje brocht ien fan de bern bij Feite' Jinke yn 'e winkel en folgens mij op freed brocht Feite dan yn in grutte doaze al dy boadskippen bij ús thús. As hij de doaze dan yn ús lange gong delsette, stroaide hij in hânfol snobbersguod der oerhinne, foar ús as bern rôversguod om de snobberkes sa gau mooglik tusken de doaskes en blikken op te syken. Fansels mochten wy dy net sels hâlde, mar earlik ferpartsje yn ús gesin en/as oan alle boarters op dat moment.

Yn de Buorren wienen oan dy kant noch in pear winkels. Baas Reinder Nauta (Marieke har pake) wie skuonmakker. Dan kaam bakker Jan Offringa. Hij kaam fansels ek elke wike mei de bôlekoer foar op 'e fyts bij ús op Koehoal, gie simmers mei syn hân lâns it skoktried, mar krige blykber gjin skokken! Hij dage ús út om dat ek te dwaan, mar wij wisten wol better! Hij fergeat faker as ien kear om sâlt yn





De pleats op Koehoal, fanôf de seedyk nommen, om 1960 hinne mei links de wite hikke nei ús hiem en eigen reed ta. Sjoch ek in tillefoanpeal, kealtsjes, it poaterhok (stiet der noch) en doe hielendal gjin loadsen achter de skuorre...

de krintekuch as yn de gewoane kuch te dwaan. Kuch soene wy no folkoarenbôle neame. Sawat neist bakker Offringa syn winkel wie noch in drogisterijwinkeltsje fan famylje Janzen, hij wie folgens mij bistedokter. Syn dochter Wapke waard letter beukerjuf. Yn it lêste hûs wenne de famylje Pieter & Jikke Poelstra. Jikke hat as kreamheinster by hiel wat befallingen holpen!

Sa, no bin ik de Buorren hielendal troch west en ek by de lêste winkels? Yn myn bernetiid is de Skoalstrjitte ûntstien. Mear strjitten wiene der doe net, tink ik.

Op in moarn yn april 1955 gie ik fanút de beukerskoalle oan de Buorren rinnende mei in grutte groep bern, twa oan twa en elk it bûtenste hantsje stiif fêst oan in donkerblauwe koarde, mei ús beukerjuf nei de nije skoalle

oan de Skoalstrjitte: De Christelijk Nasionale School. De jongste bern sieten folgens mij (ast foar skoalle stiest) yn it lokaal hielendal links, dan kaam it lokaal mei de hoofdmeester en de âldste bern fan skoalle. Yn it midden fan it gebou wie it personiels-keamerke en in hal mei in tinkstien. Dêrneist klasse 4 en/as 5 (ôfhingjend fan klassekombinaasjes) en hielendal rjochts wie meastal it lokaal fan meester Strikwerda mei de klassen 2 en/as 3. Tink dêrbij oan sa'n 30 oant 40 bern yn ien lokaal, de hiele dei sittend yn skoallebanken... Alle lokalen wiene ferbûn troch ien lange gong oan de foarkant fan it gebou. It skoalleplein wie ferparte yn trijen: links gêrs, yn it midden stoeptegels en rjochts sintels, dat binne in soarte fan swarte stientsjes. Wat ha ik faak stikkene knibbels krigen troch dy sintels!

Elk skoallejier begûn doe yn april, in

As lyts famke fan Koehoal nei Easterbierrum en wer werom... (Diel 2)

pear jier letter is dat feroare yn heal augustus, dus nei de simmerfekânsje. Yn dy tiid is der grif ek in nije beukerskoalle boud oan de Skoalstrjitte. In gebou mei twa lokalen mei grutte rúten en in moai plein.

Fan de skoalle yn Easterbierrum werom nei ús pleats op Koehoal nim ik dizkear in oar paad. Wol wer lâns de St. Jorisstrjitte, dan oer de Konkelswei daalk op nei de Seedyk.

Om hjir te kommen, wie der in soarte fan modderpaad, letter is dêr in ferhurde dyk kaam, de Hannaleane. As ik rinnende wie, rûn ik it lêste ein graach boppe op de seedyk, wat kinst dan fier sjen oer see en lân! Simmers swommen wy faak bij heech wetter yn dy Waadsee.

Hast thús (by heit, mem, Geart, Jitske, Lybrich, Jouke, Geiske, Klaas Evert, Harmen en Piter) kaam ik earst noch lâns de fiskershûzen fan de famyljes Gerrit & Mine Boomsma, Ale & Willemke Heeringa, Simens' Tryntsje Bonnema, Klaas & Hiske Bonnema en Sipke & Jantsje van der Zee.

Al dizze hûzen binne ôfbrutsen by de dyksferheging om 1970 hinne. De Andringa pleats op Koehoal koe stean bliuwe en stiet der no noch. Ik kin weromsjen op in fijne bernetiid op Koehoal en yn en om Easterbierrum!

Tsjikke Andringa
(no wenjend oan de Ljurkstrjitte 5 yn Feanwâlden)

Kerstmarkt Oosterbierrum 2023





Zeg het met bloemen van Ypma's Bloemenhandel!

Groenmarkt 12, 8801 KH Franeker | telefoon 0517 – 397666

FRANS BLEEKER

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto's
en klassiekers



www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

De laatste eer

Op de uitnodiging voor onze algemene ledenvergadering werd een nieuw bestuurslid aangekondigd: Sybren van der Werf. De aanwezige leden hebben op 8 november ingestemd met zijn benoeming.

We zijn blij met ons nieuwe bestuurslid en wensen hem veel succes. Hieronder een bijdrage van Sybren voor deze dorpskrant.

Wees eerlijk; Wie is er niet liever begaan met het léven dan met de dood?

Met andere woorden; de zaken die met de dood hebben te maken schuiven we liever voor ons uit, en maar hopen dat het nog lang duurt ... toch?

Het was dan ook geen ambitie voor mij om een bestuursfunctie te bekleden bij de plaatselijke uitvaartvereniging 'de Laatste Eer' toen ik hiervoor een halfjaar geleden werd gevraagd.

Maar vroeg of laat krijgt iedereen er toch mee te maken ... de dood Wanneer de dood over de vloer komt, dan komt er veel op je af !

Wat is het dan fijn en waardevol dat er een plaatselijke vereniging is die je (zonder winstoogmerk) deskundig kan ontzorgen.

Vanaf het moment dat de bode moet worden ingeschakeld totdat alles in 'kannen en kruiken' is, met respect

voor zowel de overledene als voor de nabestaande(n).

Dit hebben we vorig jaar ook zelf mogen ervaren toen heit (m'n vader) is overleden. Op dat moment zijn er veel emoties, en je komt ook voor situaties te staan waarvan je niet weet hoe zo iets 'gaat', maar intussen wordt alles op fijne manier geregeld en wordt er niets vergeten, daar hoefden we ons niet druk over te maken, terwijl aan onze wensen kon worden voldaan.

En dit is dan ook mijn motivatie om een bijdrage te leveren voor deze vereniging. Vooreerst 'meelopen' zonder een specifieke functie en zien wat er op mij afkomt... ik ben positief benieuwd.

Sybren van der Werf, ál m'n 52 levensjaren wonend aan de Skoalstrjitte in Oosterbierum, getrouwd met m'n lieve vrouw Miriam.

Ambachtelijke slagerij Hiemstra



Het fijnste stukje vlees en de lekkerste vleeswaren koopt u nog steeds bij ons!



TOPSLAGER

KADE 13 | 8855 HX SEXBIERUM | TEL. 0517 - 591 254

GEBR. JELGERHUIS



KRAANVERHUUR & GRONDWERK

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft het geschikte materiaal en ervaren machinisten.

T: 06 - 222 464 16 | Lidlumerwei 9, Oosterbierum

Wie Wat Waar

Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten:
www.oosterbierum.info en info@oosterbierum.info

Chr. Oranjevereniging

Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang

dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris

Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)

Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds

Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl

Gemeente Waadhoeke

Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts

Huisartsenpraktijk WAADSICHT
Praktijkhouder huisarts Mw. JM Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info@huisartssexbierum.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
huisartsenpraktijk-tzummarum@ezorg.nl

Wie Wat Waar

IKC De Flambou

Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 4418
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging De Famkes

Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum

contactpersoon: Hermien Moning
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-482 032
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden

Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië

8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl

Ouderensoos Oosterbierum

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Pedicurepraktijk De Wadden

Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03

Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum

Predikant ambulant: Ds. I. de Rouwe
06-81 54 72 88
freulezon@gmail.com
Maandag van 9-10 inloop consistorie.

Voorzitter (a.i) tevens contactpersoon
diaconie:

Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005 | 06-20 64 74 16
fam.wolbers@gmail.com

Jeugdclub:

Irolt Dijkstra
Haerdawei 54
8854 AC Oosterbierum
06-15851611
club@oosterbierum.info

Kerkrentmeesters, Secretaris:

Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Slachte Werkgroep Easterbierrum

Anna Bakker
Fiskerspaed 13
8854 AJ Oosterbierum
slachte@oosterbierum.info

Sport en spelcommissie

Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25177383

Stichting Kinderopvang

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Terp 10 Communicatie

Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Mevr. T. Zuidema
Haerdawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Jetske Nouta
Muntsewei 16
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482 183
de.leste.eare@gmail.com

Zonnebloem afdeling Harlingen

Contactpersoon H. de Vries Mulder
0518- 481 115

Zorgcentrum De Batting

Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

Goed idee maar geen geld?

 Fryske Flinter
Fonds



Het Fryske Flinter Fonds is op zoek naar ideeën in de vorm van eenmalige activiteiten welke een steentje bijdragen aan de leefbaarheid of duurzaamheid in onze dorpen.

Wordt jullie idee uitgekozen dan kunnen jullie rekenen op een donatie van het Fryske Flinter Fonds. Hieraan zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden.

Hoe jullie je idee kunnen aanmelden en wat de voorwaarden zijn kun je op lezen op:
www.fryskeflinterfonds.nl

Huisartsenpraktijk Waadsicht

Het is alweer bijna december, een maand vol mooie en gezellige feestdagen. Ik noem het -met ook nog drie verjaardagen in mijn gezin- wel eens de verschrikkelijke feestmaand. Voor sommige mensen is de winterperiode helaas ook een donkere of eenzame maand. Maar voor de huisartsenpraktijk is het een drukke maand. Het jaar moet afgerond, nieuwe contracten met de zorgverzekering moeten afgesloten worden en gek genoeg willen veel mensen nog vaak extra medicijnen inslaan of dit jaar nog verwezen worden.

In november hebben we afscheid genomen van Jantine. Ruim 30 jaar is ze het vertrouwde gezicht geweest van de huisartsenpraktijk in Tzummarum. We hadden met elkaar als team, oud-collega's, eerdere werkgevers én familie/vrienden van Jantine een prachtige avond met lekker eten, gezelligheid en herinneringen. En dat met een muzikale omlijsting van Jantine haar eigen zoon.

Jantine: "Ik wil iedereen (ook de patiënten van de praktijk) ontzettend bedanken voor alle mooie kaarten met lieve woorden die ik heb mogen ontvangen. Een mooier afscheid had ik niet kunnen wensen, bedankt!"

Wij bedanken Jantine voor alle jaren en wensen haar een fijn en welverdiend pensioen! Met Linda hebben we

een waardige opvolger als apotheker-sassistente gevonden voor Jantine.

U heeft haar mogelijk al wel ontmoet aan de balie.

We krijgen regelmatig de vraag of de huisartsenpraktijk wel zal blijven in Tzummarum. Ik kan u geruststellen. Dat is ook mijn wens, de wens van de gemeente, het dorpsbelang en van het team in Tzummarum. We zijn druk met de plannen voor de verbouwing en modernisering van de praktijk. Helaas zijn er wel wat (financiële) hobbels. Dat maakt dat de plannen nu nog niet concreet zijn. Zodra we meer nieuws hebben, laten we dat natuurlijk weten.

Tijdens de kerstvakantie (vrijdag 22 december t/m zondag 7 januari) is de locatie Tzummarum van de huisartsenpraktijk gesloten!

U kunt altijd terecht op de locatie Sexbierum. Wilt u uw medicijnen voor de kerstvakantie ophalen op de locatie in Tzummarum? Vergeet dan niet om deze tijdig te bestellen (voor 18 december).

Het team van huisartsenpraktijk Waadsicht wenst u/jullie fijne Kerstdagen en natuurlijk een heel gezond 2024!

Namens iedereen,
Marjan Hoexum, huisarts-praktijkhouder

Wist u dat ...

- Er weer een Oranjevereniging ledenvergadering is geweest
- Ik zeker weet dat u dit niet wist
- Er namelijk maar 4 leden aanwezig waren bij die vergadering
- Dit misschien komt omdat iedereen zeer tevreden was over het feest?
- misschien komt omdat de uitnodiging per mail werd verstuurd?
- Wanneer u een idee heeft waarom, u dit kan mailen/bellen/zeggen/appen naar redactie Sint Joris
- U dit ook anoniem mag doen
- Hester een sterke mening heeft over rijke mensen
- Zij de spreuk hanteert "hoe meer jild, hoe minder se út jouwe"
- Mocht u zich aangesproken voelen (U toch meer geld moet gaan uitgeven misschien).
- U een (anonieme) klacht kan indienen bij de redactie van Sint Joris
- Er nog steeds elke zondagmiddag wordt boog geschoten
- Ze dit op "it sportfjild" doen en publiek welkom is
- U dan wel een veiligheidsbril en helm moet dragen
- Wanneer u dit leest alweer een bijzondere vergadering van dorpsbelang is geweest
- Wanneer u dit leest er meer duidelijkheid is over het voortbestaan
- Wanneer u dit leest weet dat een dorp niet zonder dorpsbelang kan
- Wanneer u dit leest misschien wel in het bestuur zit
- U een held bent in onze ogen!
- Er een vereniging bestaat van Aardappelkwekers
- Deze al 70 jaar bestaat
- Freek Zwart u hier alles over kan vertellen
- De aardappel nog altijd bovenaan staat op de menulijst van het Friese gezin.
- Het de derde belangrijkste voedselgewas is voor de mens
- Koolhydraatarm dieet dus niet goed is op langer termijn
- Lamb Weston dus zeker bestaansrecht heeft
- De aardappelboer de derde belangrijkste mens is voor de mens
- Wij dus deze boeren erg te vriend moeten houden
- Voor zelfs een gepensioneerd timmerman hout nog gevaarlijk kan zijn
- Voor een geoefend hobbyist met hout werken ook gevaarlijk kan zijn
- Zij samen met een houtmachine dubbel gevaarlijk zijn
- U dit misschien wel heeft gezien?
- De gepensioneerde timmerman een erg groot rood plek op zijn hoofd had
- De hobbyist een mooi blauw oog had

- Kees Palma is opgeklommen in rang
- Het interview in de Sint Joris een opstapje was naar het grote werk van HEA bij Omrop Fryslân
- Hij nu in onderhandeling is met RTL 4 en SBS 6
- Er meer mensen moesten zijn als deze prachtige unieke man
- Het dus zeer de moeite waard is om deze aflevering van HEA nog even te zien
- Bij Skoalstrjitte 6 aan code taal wordt gedaan
- Bierflesje wel voor de deur betekent u bent welkom
- Bierflesje niet voor de deur u niet welkom bent
- De Flambou een prachtig gebouw is en een super goede school
- Er met veel plezier naar toe is gegaan, uitzonderingen daargelaten.
- Een dorp zonder school hopelijk bestaansrecht heeft
- Er nog niks officieels bekend is gemaakt maar dat het gonst van de geruchten
- Misschien toch meer duidelijkheid moet komen zodat het echte verhaal wordt gehoord
- De Bjusse een prachtige route is
- Dit voor vele dorpsgenoten als een amputatie voelt nu deze dicht is.
- De feestdagen er weer aankomen
- Er 49 miljoen bubbels in een fles champagne zitten
- Vrouwen eerder dronken zijn dan mannen
- U hiervan zijn of haar voordeel kan doen met dit weetje
- Honden erg bang zijn voor vuurwerk
- De verschillen in het dorp kleiner mogen worden door duidelijkheid en respect voor elkaar
- Wij u hele mooie en vooral warme feestdagen toewensen!



FACILITAIRE DIENSTVERLENING WWW.JANVANDEWITTE.NL

**MONTAGE VAN
MUSEUMDEPOTS
KANTOOR/ARCHIEFRUIMTES
INDUSTRIËLE OPSLAG**

**MONTAGE VON
DEPOTINRICHTUNGEN FÜR MUSEEN
BÜRO/ARCHIVINRICHTUNGEN
INDUSTRIELLE LAGERTECHNIK**

**SINT JORISSTRIJTTE 30
8854 AL, OOSTERBIERUM
INFO@JANVANDEWITTE.NL
+31 (0)6 53836878**

 **FACILITAIRE DIENSTVERLENING JANVANDEWITTE.NL**



REMOVALS – MONTAGE – UMZÜGE



DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN

Wij zijn breed inzetbaar, van agrarische dienstverlening tot infrastructuur. Waar u ons ook inzet. Wij klaren de klus.

**AGRARISCH LOONWERK | GROENONDERHOUD
GRONDVERZET | INFRASTRUCTUUR**

0517 39 22 55 | WESTRA.NL



Kerst met Klaas

Misschien heb je hem deze zomer wel eens voorbij zien rijden.

Klaas Sijswerda, 22 jaar en al 7 jaar werkzaam bij Houtsma Pallets.

Klaas heeft een prachtige bijzondere auto. Voor de kenners onder ons:

Een Ford Thunderbird uit 1979. Hij is 5 ½ meter lang, heeft een 8 cilinder 135 PK en een 5 liter motor.

Geen idee wat dit allemaal betekent maar ik gok erop dat Klaas me dit wel uit legt tijdens ons gesprek

Hoe is het begonnen?

Eerst vond ik het maar niks. Ik ging wel eens met mijn oom en tante en mijn maat Wessel mee naar een meeting voor oldtimers. Zijn oom is Marcel Tichelaar van Tichelaarsrijwielen in Sexbierum. Detail: hij heeft de oldtimer van Jopie Kuiken gekocht.

Er was toen in 2021 een oldtimershow in Tzummarum en mijn maat Wessel vroeg of ik ook met een oldtimer van hem erheen wou rijden. En zo begon de liefde.



Kerst met Klaas

Toen ik eenmaal achter het stuur zat, was ik verkocht. Binnen 4 weken had ik toen zelf mijn oldtimer gekocht

Ben jezelf wat handig met auto sleutelen?

Een oldtimer vraagt veel onderhoud en reparatie dus dat doe ik veel zelf. Klaas is een echte autodidact. Ik heb alles geleerd van het gewoon doen. Ik gooi de motorkap open en kijk hoe het eruit ziet. Dan haal ik het eruit wat gemaakt moet worden en stop het er weer in zoals het hoort. Of ik vraag mijn oom of kijk op you tube.

Wanneer rijd je ermee?

Ik ben lid van de club North Side Custom Club en we gaan naar vele meetings toe hier in Friesland. Zoals het oldtimerfeest in Franeker of in Tzummarum. Dat kennen ze hier in Oosterbierum wel.

Daar zitten we dan gezellig met elkaar en kan het publiek onze oldtimer bewonderen.

Wanneer we verder weg gingen nam ik de tent mee. We zitten dan vaak 's avonds gezellig met een vuurton en een biertje nog even te ouwehoeren met elkaar. En dan duik ik daarna de tent is. Maar het is wel een gedoe met die tent en zo, dus ik maak er nu maar een dagje van. Ik wil nog wel een caravan maar dan moet er eerst een trekhaak onder de oldtimer gemaakt worden. Zomers rijd ik in de oldtimer en

winters ga ik er aan klussen

Op mijn vraag of het ook mooie vrouwen aantrekt zegt Klaas jazeker. Daar mag ik ook graag naar kijken. Hij is er weleens één tegengekomen, alleen kwam haar vriend er achteraan gelopen. Ja, dan ga ik maar weer aan de kant!

Nog mooie avonturen mee gemaakt?

Wie Klaas een beetje kent weet dat hij altijd wel wat beleeft onderweg.

Mijn remmen deden het op de terugweg niet goed meer. Dus reed ik na een meeting rustig (langzaam) naar huis. Iets te langzaam bleek want daar was de politie en die hield me staande. Ik bleef kalm en de politie vroeg waarom ik zo langzaam reed. Ja omdat ik het andere verkeer de ruimte wil geven. En ik kan zo mooi van de omgeving genieten.

Dit was niet zo want er waren alleen maar weilanden met zonnepanelen te zien. Of ze ook even onder de motorkap mochten kijken. En toen begon ik hem wel te knijpen. Dus daar praatte ik maar wat overheen door te zeggen dat de motor wat vies was en nu niet goed was voor de motor om de kap omhoog te doen. Gelukkig pikten de politiemannen dit en kon ik weer op naar huis.

En later als je groot bent wil je...?

Mijn droomauto is een Pick up Ford 150



uit 1970. Of een Dodge-Charger uit 1969/1970

Maar daar moet ik eerst nog voor sparen. Ik ga ook weekends niet op stap of naar de keet want zo bespaar ik veel geld, dat ik dan weer steek in het sleutelen aan mijn oldtimer. Zo'n auto kost veel geld. Dus maar goed dat ik nu geen vriendin heb.

Later wil ik graag een huis met een groot hok voor mijn auto's en brommers. Momenteel staan ze bij Bart en Ellie in de schuur waar ik erg blij mee ben. Elke vrij uurtje ben ik bij mijn oom Marcel om te sleutelen aan brommers. Deze weer te verkopen en anders sleutel ik aan mijn auto. Ik ben niet vaak thuis.

Zou mooi zijn als er in Oosterbierum ook een oldtimershow zou komen. Op het sportveld bijvoorbeeld. Met gezellige muziek en hapjes en drankjes. En dan

kunnen er zowel auto's als brommers te zien zijn.

O ja Klaas, wat zijn de plannen met kerst?

Toeren met de oldtimer kan niet want die staat droog in het hok. We vieren kerst altijd met de familie. Ik laat me verrassen. Het wordt vast gezellig met een flesje bier en lekker eten. Ik laat me verrassen.

Nou ik ben weer heel veel te weten gekomen over oldtimers. Helaas geen ritje kunnen maken, want in de winter rijd je niet met een oldtimer. Maar deze zomer houd ik me aanbevolen. En wat dat idee betreft van een oldtimershow op het sportveld, dat neem ik mee naar de commissie. Ik heb daar goede contacten mee.

Klaas fijne feestdagen met je familie en bedankt voor het interview!

Mochten jullie meer over Klaas en zijn oldtimer willen weten, dan kun je op youtube onder de noemer autogek een interview met Klaas en zijn oldtimer zien.



TECHNISCH BUREAU
ZONDERLAND B.V.



Technisch Bureau Zonderland is specialist met focus op gasloos. Wij werken voor particulieren, verenigingen, vve's, scholen en bedrijven van verschillende grootte. Wij houden van innovatie, streven naar perfectie en gaan graag mee met de tijd.



Service
diensten



Installatiewerk

- Elektrotechnische installaties
- Verwarmingssystemen
- Duurzame oplossingen
- Badkamer renovaties
- Warmtepompen
- Waterontharders
- Gas- en waterleidingen



Vacatures

- Allround monteur
- Installatiemonteur E/W

Tentoonstelling Aardappelwekersvereniging

Zaterdag 4 november was het een drukte van belang aan de Hoarnes-treek op het Kees Palmaplein.

De Fries-Groningse Aardappelwekersvereniging hield haar jaarlijkse aardappelrassen tentoonstelling en tevens haar 70 jarig bestaan!

Volgens organisator Freerk Zwart hebben naar schatting een 70-tal mensen de tentoonstelling bezocht. En dit is prachtig dat er zoveel belangstelling is voor deze tentoonstelling!

Ter gelegenheid van het 70 jarige jubileum waren ook de oude Friese aardappelrassen te bewonderen. En natuurlijk moet zo'n jubileum met koffie/thee en een heerlijk stukje oranje-koek worden gevierd.

Ook was het nieuwe ras van Freerk Zwart te bewonderen naast het al bestaande ras, "Armin" nl het ras "Kyra" op één van de foto's te zien de mooi op gestapelde rode aardappelen. Ook was het tv programma "Hea" van omrôp Fryslân aanwezig om opnames te maken. Dus houd de komende tijd de Omrôp in de gaten voor deze uitzending.

Al met al een zeer geslaagde tentoonstelling op het Kees Palmaplein.

Freerk en Sietske Zwart bedankt voor de gastvrijheid!

Tekst en foto's: Sijbe Wop





ZONDERLAND
ZONNEPANELEN BV

DÉ ZONNEPANELEN SPECIALIST UIT UW REGIO!

Profiteer van
scherpe prijzen en
de beste kwaliteit

0518-418084
Info@zonderlandzonnepanelen.nl

WWW.ZONDERLANDZONNEPANELEN.NL

It Mienskar

It Mienskar heeft een drukke en succesvolle herfst gehad. Hierdoor was het parkeerterrein vaak vol, ook de komende tijd zal het regelmatig gevuld zijn met auto's van bezoekers aan It Mienskar.

De uitvoering van de 'Emigrant' was helemaal uitverkocht, en de reacties waren zeer positief. De 'warme woonkamer' wordt ook goed bezocht, 1x per maand gezellig koffiedrinken met elkaar.

Houd op www.itmienskar.nl onze agenda in de gaten voor alle data.

Voor de komende periode staat uiteraard het traditionele biljartkampioenschap tussen kerst en oud en nieuw op de agenda. We hopen op veel deelname en een aantal gezellige avonden. Het is dit jaar het 10-jarig jubileum van dit toernooi en dankzij een donatie uit het Fryske Flinter

fonds, kunnen wij extra groot uitpakken op 27, 28 en 30 december.

We zijn altijd bezig om It Mienskar bij te houden en misschien zelfs hier en daar te moderniseren. De keuken heeft een paar updates gehad, onder andere een nieuwe spoelkraan. Ook kijken we of we in de toekomst het gasfornuis kunnen vervangen voor inductieplaten.

Heeft u leuke ideeën voor activiteiten of wilt u iets organiseren, u bent altijd van harte welkom. Neem even contact op met onze beheerder Ype Bonnema en in overleg is er van alles mogelijk. Een actief dorp is een bruisend dorp!

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig 2024, namens bestuur en beheerder van It Mienskar.

Nieuws van de toneelvereniging Ferdivaasje

Beste mensen zet alvast de datum 8 en 9 maart 2024 in uw agenda. Deze avond staat in het teken van het 40-jarig bestaan van onze toneelclub met een speciale jubileum voorstelling, met zowel oude als nieuwe bekenden. Komt dat zien, komt dat zien!!!!



Bericht uit de Sint Joris Tsjerke

Koffiemorgen

De warme Koffiekamer in It Mienskar is voor ontmoeten, bijpraten of luisteren op een ontspannen manier. Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom en neem gerust uw burens, vrienden en familie mee. De warme koffiekamer is in 2024 geopend op dinsdag 16 januari en donderdag 15 februari. De volgende data staan t.z.t. op www.oosterbierum.info en op www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Regelmatig krijgen wij de vraag of men ook een bijdrage moet geven.

Voor wie dat wil staat er een bus bij de uitgang. Daar mag u een vrijwillige bijdrage in doen. Alvast bedankt, maar uw komen blijft het belangrijkste.

Kerst bij de Helpende Hand

Het is bijna december en dus de tijd waarin velen een Kerstpakket krijgen. In veel winkels zijn er de acties één + één gratis.

Zowel de Kerstpakketten als de "één gratis" producten zijn welkom bij de Voedselbank. Het doel van de voedselbank is bekend. Voedselpakketten beschikbaar stellen in een periode

advertentie



STRAKS HET HUIS UIT?
Schrijf je nu in bij Wonen Noordwest Friesland.

Wonen
Noordwest Friesland

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen? Schrijf je dan alvast in bij Wonen Noordwest Friesland. Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil. Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit jouw problemen. Inleveren van producten voor de voedselbank kan in de Sint Joris Tsjerke en op Buorren 2.

Deelstations Waadhoeke.

Wie eten over heeft legt het erin, wie wat nodig heeft haalt het eruit. In de gemeente Waadhoeke staan meer dan 10 deelstations. Inwoners, supermarkten en zelfs restaurants kunnen het deelstation vullen met wat over is. Geen voedselverspilling meer en mensen die weinig geld hebben kunnen zo gratis aan eten komen. Dat is de droom voor deelstations Waadhoeke. De dichtstbijzijnde staan in Sexbierum achter de Terabint aan het Tsjerkepaed 7 en in Tzummarum Evert Sybesmastrjitte 2A.

Kerstfeest voor de 60+ inwoners

van Oosterbierum en Klooster-Lidlum. Op woensdag 20 december bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom in It Mienskar. Een gezellig samenzijn met kerstliederen, een kerstverhaal en samen eten en drinken. Wij hopen u persoonlijk uit te nodigen, maar voel u vrij om te komen als u de uitnodiging niet hebt ontvangen of wanneer u ter ore komt dat wij iemand gemist hebben. Een berichtje naar 0518-481005 vooraf is handig.

Kerstfeest vieren in de Sint Joris Tsjerke

Op zondag 24 december om 21.30 uur bent u welkom in de Kerstnachtdienst. De Bazuin uit Tzummarum speelt en begeleidt oude en nieuwe kerstliederen. Op de 1e Kerstdag 25 december bent u welkom vanaf 10.00 uur op het Dorpskerstfeest. Kerst is het verhaal van de geboorte van Jezus, maar ook een feest van gezelligheid. Luisteren naar het verhaal en proeven van de gezelligheid, beide komen voorbij, voor beide bent u, ben jij welkom.

Mei freonlike groetnis fan, met een vriendelijke groet namens de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum

Johannes Wolbers.



AL 40 JAAR "IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING"



it mienskar

OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

**VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTEN**

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u
Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL



**BRENGT OOGZORG
NAAR U TOE!**

Voor een afspraak of meer
informatie belt u met:
0518-850125

Of kijk op de website:
www.thuisopticiensfriesland.nl



Tulpen planten rondom Oosterbierum



Voordat wij in het voorjaar weer die prachtige bollenvelden zien rondom ons dorp moeten de tulpenbollen eerst geplant worden. Daar is het nu de tijd voor.

De gebroeders Tjibbe en Cronius Hanenburg van de maatschap Hanenburg-Hettinga uit Pietersbierum zijn deze weken hard bezig om de vele bloembollen te planten. Dit gaat met een speciale en heel kostbare plantmachine. Dit gevaarte wordt bestuurd door vaste medewerker Jildert Stienstra.

Het planten gaat moeizaam vertelt Tjibbe, dit omdat we de laatste twee weken heel veel regen hebben gehad. Maar, zegt Tjibbe, wachten is geen optie, wie zegt ons dat het over een paar weken beter zal zijn. We komen steeds verder in de tijd en de periode van drogen is nagenoeg voorbij. Op het moment van schrijven zitten alle bollen nog niet in de grond!

De grond wordt gefreesd en diep gespuit in één werkgang. Hiervoor wordt loonbedrijf Joostema van Minnertsgra ingehuurd met een zware trekker, de chauffeur op deze trekker is Arjen Houtsma.

Al met al hopen we op een niet te natte herfst en winter zodat we in het voorjaar de prachtige gekleurde tulpenvelden weer kunnen aanschouwen rondom Oosterbierum.

Tekst en foto's: Sijbe Wop Houtsma





JOOSTEMA
MINNERTSGA

Uw werk, is onze uitdaging!

Al meer dan 60 jaar klaar voor boer en particulier. Mede door ons sterk en hecht team van VCA-gecertificeerde ervaren medewerkers, kunnen we snel en flexibel schakelen en ondersteuning bieden.



Akkerbouw



Grondverzet



Veehouderij



Tuinaanleg

Contact: ☎ Bram 0654278583 ☎ Bauke 0622270011

www.joostema.nl

Kloostertuin Oosterbierum

De Kloostertuin slaapt, is nat en ligt er verlaten bij. Tenminste zo lijkt het. Ook in de wintertijd bezoeken nog regelmatig voorbijgangers de tuin. Een moment van rust en het lezen van de informatieborden zijn de meest voorkomende redenen om er te zijn.

Ook het afgelopen jaar kregen we weer gereedschap aangeboden, waarvoor hartelijk dank. Vaak kunnen we er iemand anders een plezier mee kunnen doen en geven we het door. Wel zijn we nog op zoek naar een zeis – een seine in het Fries – voor het kort houden van gras tussen de bomen. Maaien met een machine is daar niet mogelijk.

Het afgelopen seizoen was beslist gezellig op de zaterdagmorgen en de zondagmiddag bij de muziek en de presentatie over honing van oud-dorpsgenoot Ale Pieter Pasma. De oogst viel tegen maar dat was gedeelde smart met andere tuinders.

Het komende seizoen zetten we weer in op verse en onbespoten groente en fruit, maar dat kan niet zonder jouw "handen uit de mouwen". Meehelpen en dus ook mee-eten en mee-koffiedrinken voor meer gezelligheid. De start is op NL Doet en dat is op 16 maart 2024.

Info volgt op

www.kloostertuinoosterbierum.nl



nieuwbouw, verbouw & renovatie.

*Kwaliteit staat
voorop!*

NIEUWBOUW



VERBOUW



RESTAURATIE



- uitstekende dienstverlening
- persoonlijke aandacht
- betrouwbare werkwijze
- gedegen vakmanschap
- vraag informatie of bekijk de mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl



bouwbedrijf

Hiemstra

Bouw op zeker met
goede garanties!

Rûntsje mei it hûntsje

Nou dêr rinne we dan yn'e snie. Wat in moai winterlânskip is it dan yn Easterbierrum. Sa mei de undergeande sinne die in reade gloed oer de fjilden sjen lit, finke je dat je yn in sprookje rinne. Myn nicht hat de redens al út it fet helle. En ferheugd sich nou al op in toertocht nei Frentsjer ta. Ik begjin der net mear oan, dea benauwd dat ik plat op myn snút gean. We ha hjir yn Easterbierrum ek noch wol reedryd wedstryden han. Dat wie op'e put wit ik noch wol. Die soan fan Klaas en Ida koe toen al hurd ride. hie talent, dat seagen wy drekst.

We rinne lâns It Mienskar en hope dat we in kop waarme sûkelademolke krije kinne, mei in dot slagrijemme. Nou dat gong net troch se wienen der oan it biljarten. Blykt toch wot hommeles yn de biljartklub te wêzen. Sinds der froulju mei dogge, blykt it toch gevoelig te wêzen. Ik tink wer froulju yn in manneklub komme, ja dan feroaret der wol wat. Se bringe toch in oare enerzjy mei. Myn nicht fynt dat flauwekul. Froulju kinne foatballie en keatse, se kinne dus ek tsjin een bal oan stompe. Mar ja it is mar krekt wat foar (lyf)houding se oan nimme ;-)! En wol je as man fertieze fan in frou?

Nou we kinne der net omhinne. We moatte it nog efkes oer de Bjusse ha. Der wie in heftige mar iensjidge ledenfergadering west fan doarpsbelang. Iederyn kaam der om ferhaal te helien



oer de Bjusse. Selfs in pear bewenners fan de Bjusse doarden it oan om yn it hol fan de leeuw te kommen. Mar we kamen fan de kâlde kermis thús. It bestjoer stapte op en woenen net mear yn diskusje. It is allegear wol te begrypen werom se opstapten. Der komme we net oan! Mar we hienen sa graach nog efkes de diskusje oan gongen. Mar je moet respekt hawwe foar hun. Se hawwe ek wat foar de kjiizen hân. De skoalle straks ticht....de Bjusse....de Slachte tocht, it knarrenhof. Gean der mar oan stean. Dus respekteare we hun beslút. We ha nou de hoop op 7 wize mannen die it oernimmen gean.

Rûntsje mei it hûntsje

We kuijerje nog mar efkes fjirder. En komme dan allegear minsken tsjin die ik nog nooit sjoen ha. It doarp wurd der wol kleuricher op. It stijt selfs yn de Ljouwertse Krante. En it is prachtig hjer. Mar ik kin die minsken allegear net. Nou seit myn nicht dan moast ek mar wat meer yn it doarp komme. Sjuch ik stean net mear achter de bar bij Ype en ik ha ik net mear bern op skoalle dus je kinne ek iederyn net mear. Derom kin ik Nynke wol begrype. At se je net kin dan freget se hiel fatsoenlyk wie of fan wa ast ien bist. Nou dat moast ik ek mar dwaan, seit myn nicht. Krijst miskien nog freonen.

It sporten is ek tydelyk op hâlden ha ik begrepen. Der is in kink yn'e kabel kommen. En die kink mut se earst mar efkes oplosse. Myn man sei toen we bij elkoar kamen. At je tegoare fjirder gean moat je ek besprekke hoe je (eventueel) út elkoar gean. It is net romantisch. Mar ja hy hie der underfying yn sil ik mar sizze. Mar it is wol wier. It skeelt in soad geharrewar. En dat sjust... de froulje fan it sporten binne "het kind van de rekening". Mar der binne nije plannen. Ik kin der net tefolle oer sizze mar op de eftergrûn binne minsken drok oan it wurk om hjir yn de simmer de froulje sportyf te litte switten!

Dan ropt Ype ús nei binnen. Hy hat noch sûkelademolke en in stik gebak oer fan in brulloft. We kinne wol efkes

komme. De hûn in bakje wetter. Spytig genoch binne de gehaktballen op. Mar we kinne lekker efkes opwaarmje. Ype hat wer in moai winterprogramma foar de ynweners makke. Krystmarkt, de Emigrant, biljart toernooi. Dus jim kinne de hele moanne desimber gesellich nei It Mienskar komme.

Wy binne wêr opwaarmt en gean op hûs oan. At jim in nijsgjirriche frou tsjin komme mei in hûntsje die freget wa at jim binne. Tink dan net die frou deugt net, mar ik bin oprjocht geïnteresseerd. In soad fan "noaberskip". Siekje dat mar op yn it Drents/Twents/ Achtehoeks wurdeboek. At we dat nou allegear dogge dan wurd it ek noch gesellich. Fiele we ús drekst mear thús by elkoar.

Foar nou winske myn nicht en ik jim in prachtige en waarme kryst ta en in hiel moaie feestelijke jierwisseling. Tink om de hûntsjes mei it fjoerwurk. En om de borden. Doch foarol dingen die wy ek dwaan gean dan hawwe jim gesellige feestdagen! In poat en slik fan it hûntsje.



LambWeston® 
SEEING POSSIBILITIES IN POTATOES

Ontdek de
verrassende
mogelijkheden met
de innovatieve
aardappeloplossingen
van Lamb Weston / Meijer.

Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel. Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze telers, medewerkers en klanten deze aardappel iets extra's mee te geven. In onze fabrieken in Bergen op Zoom, Kruijningen, Oosterbierum (in NL) en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature op www.Lambweston.eu



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Familiedrukwerk?

**Doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!**