

Kerkdiensten

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum
Zondag 8 september 9.30 uur

Heilig Avondmaal
Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

Collecte: 1^e Diaconie Werelddiaconaat – Columbia
2^e Kerk

Martinustsjerke, Tzummarum
Zondag 15 september 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum
Zondag 22 september 9.30 uur

Dhr. P. Vermaat

Er is koffiedrinken na de dienst

Collecte: 1^e Syrië, Vredesweekcollecte
2^e Kerk

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum
Zondag 29 september 10.00 uur

Bijzondere gezinsdienst
Ds. I. de Rouwe

Thema: Jij bent Geliefd

Muzikale medewerking: Andre van der Meer en band

Er is koffie met gebak na de dienst. Dit is na 50 jaar de laatste bijzondere gezinsdienst.

Collecte: 1^e Het gehandicapte kind
2^e Kerk

Martinustsjerke, Tzummarum
Zondag 29 september 9.30 uur

Ds. J. van Olffen

Nij Bethanië, Tzummarum

Zondag 6 oktober

10.00 uur

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Diaconie Werelddiaconaat - Israëlzondag
2^e Kerk*

Andreas Tsjerke, Wijnaldum

Zondag 13 oktober

9.30 uur

Ds. M. Kroes

*Collecte: 1^e Diaconie
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 13 oktober

9.30 uur

Heilig Avondmaal

Ds. J. van Olffen

Sint Joris Tsjerke, Oosterbierum

Zondag 20 oktober

9.30 uur

Ds. M. Roepers

*Collecte: 1^e Werelddiaconaat – Indonesië
2^e Kerk*

Martinustsjerke, Tzummarum

Zondag 27 oktober

9.30 uur

Ds. W. Veltman

Andreas Tsjerke, Wijnaldum

Zondag 3 november

9.30 uur

Allerzielen

Ds. J. van Olffen

Er is koffiedrinken na de dienst

*Collecte: 1^e Diaconie Werelddiaconaat – Myanmar
2^e Kerk*

Diaconieuws

De warme koffiekamer

Tot de zomer konden we een beroep doen op de Um-Krant, maar zoals u weet is die gestopt. Daarom de tip: Noteer de data nu op uw kalender zodat u de koffie, koek en gesprekken niet mist. Afwisselend op de dinsdag en donderdagmorgen. **Dinsdag 17 september** en **donderdag 17 oktober 9.30 uur (in It Mienskar)** bent u van harte welkom. Ontmoeten, bijpraten en luisteren, alles op een ontspannen manier en neem gerust uw burens, vrienden en familie mee.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten maar ook mobieltjes, buitenlands en oud Nederlands geld.

Vorige keer deden we de oproep en daar werd verrassend veel gehoor aan gegeven. De oproep blijft en zal worden herhaald. De opbrengst gaat naar goede doelen van Kerk in Actie en blijft dus van harte bij u aanbevolen. Namens de Voedselbank brengen wij de dank over voor de D.E. punten die wij o.a. ontvingen uit onze buurgemeente Sexbierum- Pietersbierum.

Lege flessenactie woensdag 2 oktober

Oosterbierum en Klooster-Lidlum opgelet. Het sparen mag beginnen en ook hiervoor geldt: zet het in uw agenda, zegt het voort. Lege flessen, kratten, zegelboekjes alles is welkom.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst - helpen. *Diaconie* is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Eigenlijk kan iedereen diaken zijn dus. De diaconie wenst u Gods zegen toe. Met een vriendelijke groet van Max de Groot, Jessy en Johannes Wolbers, Buorren 2. Contact is mogelijk via: 06-20647416 of fam.wolbers@gmail.com

Uit de buurdorpen

Oost en Robustelly

Op zondag 8 september 2024 klinkt in de Meinardskerk van Minnertsga het theaterconcert 'Oost en Robustelly'. Het concert is het eerste van een reeks presentatieconcerten rond muziekgaven die

Uitgeverij 'Boeijenga Music' in de jaren 2024-2026 van componist, organist, musicoloog Gert Oost uitbrengt. Organisten Peter van der Zwaag (Grote kerk Leeuwarden) en Simon Bouma (Doopsgezinde kerk Leeuwarden) vertellen samen met zangeres Mirjam Beumer en theatermaker/celliste Judith Oost een bijzonder verhaal over vriendschap, Minnertsga én muziek!

Vanuit het perspectief van Gerts dochter, Judith, komen we meer te weten over Gerts jeugd jaren in Minnertsga en over de ontdekkingsreis die Judith samen met Simon Bouma maakte toen het orgel-cello-duo op verkenning ging met Gerts composities. Zij haalden Gerts werken uit het privé-archief en vonden fantasierijke muzikale verhalen, die de luisteraar meenemen naar een associatieve wereld van dromen, stoute grappen, strijd met het gebroekene en het verlangen naar liefde en harmonie in een verwarrende wereld. In

'Oost en Robustelly' zijn verschillende van deze composities te horen, in dialoog met werken van Johann Sebastian Bach. Gert Oost kende een grote carrière in de Randstad en in binnen- en buitenland. Het merendeel van de presentatieconcerten vindt derhalve plaats in de omgeving Utrecht/Den Haag. Voor het eerste concert is echter bewust gekozen voor Friesland. Hier speelde zich een deel van Gerts leven af waar lang niet iedereen bekend mee is: Gert groeide op in Minnertsga. Zijn vader was predikant in de Meinardskerk. Gert kwam achter het Robustelly-orgel terecht en reeds in zijn tienerjaren was hij organist van de kerken van Minnertsga, St. Annaparochie en Sint Jacobiparochie. Het Robustelly-orgel bleef hem lief. Met zijn Frans-georiënteerde klank, is het instrument een uitzonderlijke, zeer waardevolle 'verstekeling' in Friesland! Gert overleed 15 jaar geleden aan een hersentumor. Zijn muziek leeft voort. Dankzij het initiatief



Met dank aan: De betrokkenen bij de Meinardskerk, waaohoeke, STICHTING HERBERT DUINIJER FONDS, NIJ BETHANIE

van Boeijenga Music, komen zijn werken nu beschikbaar voor allen die zich met orgel- orgelplus- en Engels georiënteerde kerk- en koormuziek bezighouden.

Oost en Robustelly Zondag 8 september 2024 - Meinardskerk
Minnertsga Aanvang 16.00 uur

Entree: 15,- Kaartverkoop: voor aanvang bij de kerk (liefst contant betalen) Reserveren: cie.barrevoet@gmail.com Meer informatie: www.barrevoet.nl

Filmavond 23 oktober om 19.30 in de Terskflier

Werkgroep Vorming en Toerusting nodigt u van harte uit voor de filmavond op 23 oktober 2024. Deze avond gaan we de film "Since Otar left" bekijken.

Moeder Eka, dochter Marina en kleindochter Ada wonen samen in hedendaags Tbilisi. Hun gedeelde huishouden in het Georgië; van na het Sovjet tijdperk is er een van armoe troef.

Het beetje geld dat Eka's geliefde zoon Otar opstuurt uit Parijs, waar hij als illegale immigrant werkt, is cruciaal voor hun levensonderhoud. Daarnaast lijkt Eka ook mentaal volledig afhankelijk van haar geïdealiseerde zoon; als zijn brieven binnenkomen of als hij opbelt moet al het andere voor hem wijken. Dan horen haar dochter en kleindochter dat Otar bij een bedrijfsongeluk is overleden. Ze besluiten het nieuws voor Eka geheim te houden, omdat het wellicht haar dood zou betekenen. Voortaan schrijven zij Otars brieven aan Eka en verzinnen ze een gelukkig leven in Parijs bij elkaar. Hun leugens lijden tot een serie complicaties die culminereren als een ongeruste Eka besluit om haar zoon in Parijs op te zoeken.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,
Liza Zijlstra- van der Veen

Bas Ragas: De kracht van bijbelverhalen

Geloven is iets wat je voelt en ervaart, maar zonder de verhalen uit de Bijbel is het maar lastig uit te leggen, vindt Bas Ragas.

Wat een ontdekkingsreis, sinds ik een jaar of vijf geleden, samen met dominee Ad van Nieuwpoort, ben gaan lezen in de Bijbel. Ik was als rooms-katholieke jongen al onder de indruk van de mystiek en het

mysterie van het geloof, maar ik kon er geen taal aan geven. Ik maak er nu geregeld grappen over. 'Tja, katholieken lezen niet hè!' Wat natuurlijk makkelijk scoren is, maar het legt wel de vinger op de zere plek. Want hoe kun je iets duiden zonder er de woorden voor te hebben? Geloof kan een levensbepalende kracht zijn, maar zonder de verhalen uit de Bijbel is het lastig om er woorden aan te geven. Door (samen) te lezen kwam ik in aanraking met het geheim en dichter bij de antwoorden op mijn vragen als: 'Wie is Jezus en wie is die God uit de Bijbel?' Ik heb inmiddels ervaren dat de tekst zijn werk moet doen. Want als je leest en de tekst laat bezinken, pas dan gebeurt er iets wat met geen pen te beschrijven valt.

Studie en discipline

In de eerste teksten in het Nieuwe Testament beschrijven de evangelisten Matteüs en Lucas hele geslachtsregisters uit het Oude Testament die aan Jezus voorafgingen, en Marcus schrijft dat de komst van Jezus al wordt aangekondigd in de verhalen van profeet Jesaja. Dus als je Hem beter wilt leren kennen, dan moet je die verhalen lezen, zodat je de context en voorgeschiedenis begrijpt. Het vereist studie, discipline en tijd om de schoonheid ervan te laten gebeuren en ja, dat wonder zit verpakt in en tussen de tekst. Evangelist Johannes laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Wie is God? 'In het begin was het woord, het Woord was bij God en Woord was God.' Om te weten wie God of Jezus is moet je de woorden lezen, daar ligt het antwoord. Maar daarbij is ook nog steeds de vraag of ik hetzelfde lees als jij. En dan bedoel ik niet alleen welke bijbelvertaling, want taal heeft voor ieder mens een andere klank.

Muziek

Soms haal ik de vergelijking aan met muziek. Een goede bekende van mij speelt prachtig klassiek piano, maar als hij repeteert doet hij dat vaak in stilte. Hij leest immers de partituur en kan deze ook horen in zijn hoofd zonder de noten te spelen op de piano. Maar wie hoort en begrijpt nu het klavierconcert van Bach beter - mijn vriend die de noten uit zijn hoofd kent, of ik die het op een zondagochtend via Spotify mijn huiskamer in stream? Om het wonder te begrijpen moet je de verbeelding toelaten, en misschien vooral ook leren luisteren naar alles wat er wel en niet geschreven staat. Want, zoals de

componist Claude Debussy ooit gezegd schijnt te hebben: 'De muziek zit niet in de noten maar in de stiltes ertussen.'

Bas Ragas toert dit najaar weer door Nederland met zijn voorstelling 'In Gods naam'. Op woensdag 13 en donderdag 14 november 20.15 uur (weer) in de Koornbeurs in Franeker Voor kaarten ga naar koornbeurs.nl

De volgende gemeenteleden hopen de komende maand hun verjaardag of jubileum te vieren.

Bij de collectes

Zondag 8 september Werelddiaconaat – Columbia

Seksueel misbruik van jongeren stoppen

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Slachtoffers hulp bieden en opvangen. De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Zondag 22 september Syrië, Vredesweekcollecte

Van 14 t/m 22 september is het vredesweek met als thema: Samen voor Vrede Nu! Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op

te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst. Wat betekent dit project voor diaken Milad? "Ik kan niet wachten tot mijn kerk weer is hersteld. Ons gebouw werd volledig verwoest na een bomaanslag en moet weer van de grond af worden opgebouwd. We zijn vastbesloten dat dit de plek moet blijven waar we God aanbidden. Hier liggen onze wortels, deze plek is zo waardevol voor ons. Daarom hebben wij ons kerkgebouw aangemeld bij het Herstelfonds. Met hulp van Kerk in Actie wordt onze kerk in oude glorie hersteld. Ik kijk reikhalzend uit naar de dag dat de deuren weer openen. Als onze kerk er weer is, kan onze gemeente weer opbloeien. Jullie steun is van onschatbare waarde."

Zondag 29 september Bijzondere dienst dus een bijzondere collecte: Het gehandicapte kind met Emma in de hoofdrol. Er is geen plek op school voor Emma. Emma is een nieuwsgierig en vrolijk meisje. Afgelopen november werd ze vier jaar. Het zou een bijzonder jaar voor haar worden. Ze keek er enorm naar uit. Eindelijk naar de basisschool! "Met de grote kindjes", zoals ze dat zegt. Maar de lach in haar ogen maakte plaats voor dikke tranen. Emma heeft het Syndroom van Down, waardoor haar ontwikkeling wat trager gaat dan haar leeftijdsgenootjes. De scholen in haar buurt willen of kunnen haar de extra aandacht niet geven die ze nodig heeft. Overal wordt ze weggestuurd. Er is nergens plek voor haar. Moeder Merel ziet Emma vereenzamen: "Als ik met Emma langs de drukke schoolpleinen in de buurt loop, is ze niet te houden. Ze wil meespelen! Maar dat gaat dus niet. Thuis speelt Emma in haar eentje. Ze laat haar poppen altijd in een groepje samen spelen. Zij hebben wel vriendinnetjes, zegt ze dan. Op zo'n moment kan ik wel huilen. Voor Emma zou een Samen naar School-klas (gehandicaptkind.nl/wat-we-doen/samennaarschool) in de buurt perfect zijn. Op de reguliere basisschool kan Emma in een aangepast klaslokaal les krijgen. Ze kan dan passende zorg en onderwijs krijgen. En waar mogelijk sluit ze aan bij kinderen zonder handicap. Op die manier kan Emma alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat gunnen we haar zo. Ze kan dan echt bij de gemeenschap horen, omdat de kinderen van jongs af aan met haar opgroeien.

Zondag 6 oktober Werelddiaconaat - Israëlzondag

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Zondag 20 oktober Werelddiaconaat, Indonesië

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Zondag 3 november- Werelddiaconaat, Myanmar

Op 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De collecte van vandaag is voor het door conflict geteisterde Myanmar. Kerk in Actie helpt kwetsbare groepen om in hun levensonderhoud te voorzien. In tien dorpen verwerken jongeren tussen de 18 en 35 jaar landbouwgewassen tot consumentenproducten. De jongeren verbouwen bijvoorbeeld pinda's om tot olie te verwerken, of drogen gember om te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een zelfstandig bestaan opbouwen. De lokale partner van Kerk in Actie ondersteunt deze jongeren met trainingen en kleinschalige leningen.

Tip of wat ook mogelijk is. Wanneer u / jij om welke reden dan ook niet aanwezig kunt zijn in een kerkdienst of een speciaal doel extra wilt steunen dan is er de mogelijkheid een gift over te maken op nummer NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum Wijnaldum. Alvast hartelijk dank.

Een bijdrage voor de kerk mag u overmaken op NL46RABO0325504261 tnv Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum Alvast hartelijk dank.

Omroep Zilt Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen zendt Omroep Zilt een kerkdienst uit vanuit de studio of één van de kerken in de regio. Aanvang 9.30 uur.

1 september Dhr. D. Wolbers, Franeker
8 september Ds. K. Bogerd, Wâlterswâld
15 september Mevr. L. de Vries, Dronrijp
22 september Ds. W. v/d Heide Sexbierum
29 september Ds. K. de Graaf, Menaldum
06 oktober Ds. L. Geijlvoet, Sint Annaparochie
13 oktober Ds. A.E. de jong-Wiersema, Sneek
20 oktober Ds. P. Luhoff, Sneek
27 oktober Ds. Roger Dragstra Leeuwarden
U kunt Omroepzilt.nl en op 106.2 fm, 107.5 fm.

Kerkdienstgemist.nl



De kerkdiensten zijn ook te volgen via: Kerkdienstgemist.nl Dit kan op de computer, tablet of telefoon via de website: www.kerkdienstgemist.nl → zoek dan op Oosterbierum of Sexbierum of Tzummarum of de plaats die u wilt bekijken. Kerkdienstgemist.nl heeft een groot landelijk netwerk. De diensten zijn ook achteraf terug te kijken.

Agenda

Wanneer	Wat	Waar
September		
Zaterdag 7 om 15.00 uur	Sint Sixtus	Sixtuskerk, SB
Zondag 8 om 16.00 uur	Theaterconcert	Meinardskerk, MN
Maandag 9 om 19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	It Mienskar
Zaterdag 14 om 15.00 uur	Sint Andreas	Andreas Tsjerke, WN

Maandag 16 om 19.30 uur	Kerkrentmeestersverg.	It Mienskar
Dinsdag 17 om 9.30 uur	Warme koffiekamer	It Mienkar
Vrijdag 27 september	Start clubseizoen	
Oktober		
Woensdag 2 om 18.00 uur	Flessenactie	
Maandag 14 om 19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	It Mienskar
Donderdag 17 om 9.30 uur	Warme koffiekamer	It Mienskar
Woensdag 23 om 19.30 uur	Film Since Otter left	Terskflier, SB
Later		
Maandag 11 november	Kerkenraadsvergadering	It Mienskar
Vrijdag 10 januari 2025	Flessenactie jeugdclubs	

WN is Wijnaldum

SB is Sexbierum

TZ is Tzummarum

MN is Minnertsga